



# OLAT NIEUWS

CLUBBLAD VAN WSV OLAT • JAARGANG 36 • NUMMER 4 • APRIL 2010



OLAT Jaarvergadering



De 'marathon' van Dommelen



Op stap met Piet Jansens



De aanloop naar Santiago

## OLAT: Ollandse Lange Afstand Tippelaars

Opgericht 23 november 1967 te Sint-Oedenrode  
Lid van KNBLO-NL wandelsport-organisatie Nederland  
Aangesloten bij: KNAU en NFV (IVV)



ADRESSTICKER

*De verhuizing van Olland naar Tilburg is goed verlopen en de reacties van de deelnemers zijn positief. Jammer dus dat er dit jaar maar zo weinig snelwandelaars meededen aan ons W/P-evenement.*

## REDACTIE OLAT NIEUWS

Vormgeving & coördinatie: Mirjam Kies  
Wil Jacobs, Rinda Scheltens, Maria Stortelder,  
Mirjam Kies en Ad van Asten (teksten)  
Noud Wijn (fotografie)  
Otto Ahlers (archivering)  
Joop Wesseling (bestuursafgevaardigde)

## INLEVEREN KOPIJ

t/m 3<sup>e</sup> zondag van de maand  
Scheidingstraat 50, 5615 KN Eindhoven  
olatnieuws@onsneteindhoven.nl  
info redactie algemeen: 040 2550 342

## ADVERTENTIES

Ad van Asten, a.asten1@chello.nl

## WEBSITE

Angélique van Deursen (webmaster)  
website@olat.nl  
Ad van Asten (coördinatie & PR)  
a.asten1@chello.nl of 0499 47 37 67

## LEDENADMINISTRATIE & ABONNEMENTEN

Jet vd Bersselaar-Dreesen  
De Regent 286, 5611 HW Eindhoven  
040 252 4404 of jet.dreesen@gmail.com

## VERZENDING

Mariet & Mart Douven, Tjeu van de Kerkhof  
Jos van den Bersselaar (coördinatie)  
j.f.c.j.vande.Bersselaar@freeler.nl

## DRUK

Ton Niëns, Weert



## IN DIT NUMMER:

Wandelen op Dinsdag; Rooise wandelingen; Clubreizen; Winterseries	2-3
Samenstelling bestuur en commissies OLAT	4
Bij Joop aan tafel <i>opgetekend door Ad van Asten</i>	5
Onze jarigen; Ledenadministratie <i>Jet van den Bersselaar</i>	6-7
In Memoriam Jo Ploum <i>Mirjam Kies</i>	6
Van de bestuurstafel <i>Ad van Asten</i>	7
Jaarvergadering: de commissies doen een boekje open <i>Mirjam Kies</i>	8-10
Jaarvergadering: hulde voor Jos en langjarige leden <i>Mirjam Kies</i>	10
Jaarvergadering: vier Spelden van Verdienste <i>Piet Knoester &amp; Mirjam Kies</i>	11-12
Jaarvergadering: sportkampioenen gehuldigd <i>Boetje Hulselan &amp; Mirjam Kies</i>	12
LPS: clubkampioenschap, tussenstand & agenda <i>Ad van Asten</i>	13
LPS: agenda, uitslagen & nieuws <i>Hans de Vries</i>	14-15
LPS: alle uitslagen W/P-wandelen Tilburg <i>ans de Vries</i>	16-17
Overgang naar Tilburg goede zet <i>Mirjam Kies</i>	18-19
Tilburg: pas in de tweede helft gaat de knop om <i>Paul Koks</i>	20
De 'marathon' van Dommelen <i>Henri Floor</i>	21-23
Een stukje wandelsportgeschiedenis <i>Peter van de Ven</i>	23
Prikbord: gemengd nieuws uit de vereniging <i>Mirjam Kies</i>	24
Foto-impressie van winterserietocht in Wanroij <i>Noud Wijn</i>	25
Serie: Van Land's End naar John O'Groats <i>Piet Jansens</i>	26-30
Pelgrimeren: op de bonnefooi of juis niet? <i>Mirjam Kies</i>	31-32

*De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld van OLAT-leden en over OLAT-evenementen. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort. Opinies hoeven niet de mening van het OLAT-bestuur te vertolken.*

*Voor de inhoud van de advertenties in dit clubblad kan door het bestuur van OLAT en de redactie van het OLAT Nieuws geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard. Bezoek ook onze website: [www.olat.nl](http://www.olat.nl)*



## VOORUITBLIK CLUBREIS LONGFAYE-KRINKELT

### Langs stuwmeren en riviertjes nabij de Duitse grens

Onze wandeling op 24 april begint in Longfaye, een gehucht in de buurt van Malmedy. We spelen met de Hoge Venen, maar de hoogtepunten voor vandaag zijn toch de stuwmeren bij Robertville en Bütgenbach.

We volgen een aftakking van de GR 56 die ons na ongeveer 25 km wandelen in Rochenrath zal brengen. Soms is het een pittige wandeling, met stijgen en dalen langs de Warche, natuurlijk een van de mooiste riviertjes in de driehoek met Eifel, Hoge Venen en Oostkantons. Met een beetje goed weer, waarop we eigenlijk vast kunnen rekenen, passeren we al vlug de Burcht Reinhardstein. Dit is de hoogst gelegen burcht van België en dateert uit de 14e eeuw.

Bij Robertville komen we aan het stuwmeer dat in 1928 is ontstaan door de bouw van een enorme dam in de Warche. De dam is 182 meter lang, 54,5 meter hoog en 38 meter dik. Hoeveel water zo'n bekken kan bevatten, laat zich raden. We blijven de rivier in grote lijnen volgen en herkennen plaatsjes als Champagne, Nidrum en Berg.

Bij Bütgenbach komen we wederom bij een stuwmeer. Dit waterbekken valt vooral op door de merkwaardige bouwstijl van de civiele ingenieurs. Het is een prachtige plek om hier even te genieten van het bouwwerk, maar bovenal ook van de prachtige omgeving. Misschien krijgen we daar het Hof van Bütgenbach ook nog in het zicht.

Aan de noordkant van het stuwmeer passeren we het plaatsje Wirtzfeld en zitten daarmee ook meteen in het natuurreservaat van de Holzwarche. Deze rivier ontspringt in de dichte wouden op de grens met Duitsland. Het gebied is uniek en is op sommige plekken slechts een tiental meters breed. Toch draagt het de weidse naam van Vallei van de Holzwarche. Het geheel vormt een mozaïek van zompige weiden, drijvende veenmostapijten en strandjes. Het meanderende geheel brengt ons uiteindelijk bij de finish in Hochenrath-Krinkelt.

Nog niet geboekt? Bel even naar Toon van Wordragen of er nog plaatsen vrij zijn in de bus: 0495-537775.

*Praktische informatie over deze tocht vindt u op pagina 3.*



## WANDELEN OP DINSDAG

Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10 uur 's morgens een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo'n 20 km of méér te wandelen in een lekker tempo.

Het startcafé – meestal ergens in Oost-Brabant of het aangrenzende deel van Limburg – is om ± 09.30 uur open en heeft de koffie/thee klaar. Rond lunchtijd eten we ons meegebrachte lunchpakketje onderweg in de natuur op. Meestal doen we daarna het rustcafé aan. Rond 15.30 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt.

Wie zin heeft om mee te doen, hoeft alleen maar op tijd bij het vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onderweg. Aan- of afmelden hoeft niet. Deelname is voor eigen risico. Behalve de gebruikte consumpties zijn er geen kosten aan de wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT.

Bij deze wandelingen mogen de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip voor deze keuze.

### Informatie:

Piet van der Zande 040 - 2263198 pvdzande@zonnet.nl  
Mieke van Boxtel 0411 - 622188 acvanboxtel@home.nl  
Truus Kusters 0478 - 541276 h.h.kusters@home.nl

### AGENDA

Datum	Route	Startpunt
20 apr	de Bossche Broek	Rest. Paleis Den Bosch, 073-6233300 L. da Vinciplein 6-8, 5223 DR Den Bosch
04 mei	Ronde um de Torres	Café d'n Boemel, 06-42270074 Marktstraat 41, 5731 HT Mierlo
18 mei	De Vilt en Maasheggen	Café De Wissel, 0485-361537 Beugenseweg 20, 5441 AE Oeffelt
01 juni	Heezenboschloop	Rest. De Boschwachter, 040-2262161 Heezenbosch 6, 5591 TA Heeze
15 juni	Soppen in de Peel	Herberg De Morgenstond, 0493-529251 St.Barbarastr.35, 5766 PC Griendtsveen
29 juni	Landgoederenroute	Rest. De Oude Ketting, 0411-673030 Bosscheweg 74, 5283 WB Boxtel
13 juli	De Brand	Café De Rustende Jager, 013-5111269 O.Bossche Baan 11, 5074 RC Biezenmortel
27 juli	Mortelenroute	Café Vingerhoeds, 0499-571334 Oude Grintweg 90, 5688 MB Oirschot
10 aug	Naar de Zwarte Bergen	D'n Herberg, 0497-514698 Witrijtseweg 15, 5571 XJ Bergeijk
24 aug	Toppennellen	Bez.centrum Veluwezoom, 026-4979100 Heuvenseweg 5a, 6991 JE Rheden



## ROOISE WANDELINGEN

Iedere dinsdag vertrekt er in Sint-Oedenrode een enthousiaste groep wandelaars voor een tocht van ca. 7 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving. Gestart wordt beurtelings vanuit het centrum en de drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode.

### Er zijn 5 startpunten:

Den Toel	Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart	Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
't Riethof	Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant
Oud Rooy	Markt 13, Sint-Oedenrode
Vresselse Hut	Vresselseweg 33, Nijnsel

### AGENDA

Datum	Startpunt
13 apr	De Beckart
20 apr	Riethof
27 apr	Oud Rooy
04 mei	Den Toel
11 mei	De Beckart
18 mei	Riethof
25 mei	Oud Rooy
01 juni	ROOISE AVOND 4 DAAGSE
08 juni	De Beckart
15 juni	Riethof
22 juni	Oud Rooy
29 juni	Vresselse Hut

Deelname is voor OLAT-leden gratis, op vertoon van clubpas. Niet-leden kunnen één keer gratis uitproberen; daarna betalen zij 1 euro per keer. Dit kan contant of via een strippenkaart van 15 euro. Iedereen wandelt mee voor eigen risico.

### Informatie:

Betsie van Mil 0413 - 475454  
Marinus van Roosmalen 0413 - 475467





## CLUBREIZEN 2010

Het 'eigen reisbureau' van OLAT organiseert al vele jaren achtereen clubreizen naar de de mooiste wandelroutes door de Ardennen of de Eifel. Deelnemers worden vanaf diverse opstapplaatsen per bus vervoerd.

Bij de dagtochten is verzorging (soep) inbegrepen; bij de weekendreis ook het verblijf (meestal in jeugdherberg). Wel dient men zelf te zorgen voor voldoende eten en drinken onderweg. In de dorpjes op de route is niet altijd iets te krijgen.

Behalve bij het weekend is er altijd keuze tussen twee afstanden (op de dag zelf eventueel nog te wijzigen). Men wandelt op eigen gelegenheid, aan de hand van markering en routebeschrijving. De reisleiding is in geval van nood op te roepen.

### PROGRAMMA 2010

24 april	GR 56	Longfay-Krinkelt	27 of 18 km
26 juni	GR 5	Dalhem-Nessonvaux	26 of 19 km
21 aug	RB 14	Lorcé-Lorcé	25 of 19 km
25/26 sept	GR 5	za: Wahlhausen-JHB Vianden	16 km
	GR 5	zo: Trois-Frontières-Wahlhausen	22 km
		<i>Inschrijven voor deze weekendreis kan t/m 31 mei</i>	
		<i>Weekend gaat alleen door bij voldoende deelname</i>	
23 okt	GR 57	Angleur-Sart (Polseur)	27 of 19 km

<b>Inschrijfgeld:</b>	<b>Leden</b>	<b>Niet-leden</b>
dagtochten	€ 23,00	€ 27,00
weekend	€ 62,00	€ 72,00

*De prijzen zijn onder voorbehoud*

**Inschrijven:** Minimaal 1 maand van tevoren, met vermelding van tocht, aantal personen, opstapplaats en afstand. Geld overmaken naar **giro 706801**, ten name van w.s.v. OLAT in Weert.

**Na-inschrijvers** kunnen alleen mee als er nog plaats is in de bus. U kunt van woensdag- tot vrijdagavond voor vertrek informeren of dit het geval is.

**Afmelden:** Bij verhindering zal, indien dit uiterlijk 10 dagen vóór de tocht is doorgegeven, de betaling doorgeboekt worden naar de volgende tocht, of (na aftrek van € 1,10 administratiekosten) worden teruggestort.

<b>Opstapplaatsen:</b>	<b>Tijden:</b>
Sint-Oedenrode	07:00 uur
Eindhoven (NS/Fuutlaan)	07:35 uur
Weert (AC-restaurant A2)	08:10 uur

Bij voldoende deelname ook in Son (carpoolplaats A2), Leende, Keldonk en Helmond.

Zorg voor een geldig grensdocument!  
Voor (uitsluitend) bagage en kostbaarheden is een excursie-verzekering afgesloten.

**Info & inschrijven:** Toon van Wordragen  
Juliana van Stolbergstraat 10,  
6006 ZM Weert  
0495 - 537775  
toon.van.wordragen@hetnet.nl



## ROOISE AVOND 4 DAAGSE

Van dinsdag 1 t/m vrijdag 4 juni vindt voor de zesde keer de Rooise Avond4daagse plaats. De wandelaars hebben keuze uit drie afstanden: 5, 10 of 15 km.

Evenals bij de Rooise Wandelingen is het startpunt telkens vanuit een ander kerkdorp. De toch al zeer gevarieerde omgeving van Sint-Oedenrode wordt zo maximaal benut. De wandelingen gaan zoveel mogelijk over oude agrarische paden, door weidevelden en bossen. Ook het mooie Dommeldal is een vaste waarde bij de Rooise Avond4daagse.

Daarnaast zal er dit jaar weer een rolstoelroute uitgezet worden, geschikt voor rollators, wandelwagens en scootmobielen. Die gaan wel over verharde paden. De afstanden liggen hier tussen de 5 en 7 km.

Onderweg worden verzorgingsposten ingericht, steeds één voor de deelnemers op de 5 en 10 km en de rolstoelroute en twee voor de wandelaars op de 15 km. Deze verzorging is inbegrepen bij het startgeld. Ook de medaille die men na afloop ontvangt, is in de prijs inbegrepen. Op alle startlocaties is 's avonds levende muziek als bijdrage aan de sfeer.

<b>Startlocaties:</b>	di 1 juni	Boskant, het Riethof
	wo 2 juni	Nijnsel, de Beckart
	do 3 juni	Olland, Den Toel
	vr 4 juni	Sint-Oedenrode, Oud Rooy

**Startbureau:** geopend 17:30 uur  
vertrek wandelaars tussen 18:00 en 19:00 uur

**Startkaarten:** 4 avonden: € 4,00 voorverkoop  
VVV, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode  
€ 4,50 leden,  
op vertoon lidmaatschap OLAT  
€ 5,00 niet-leden  
per avond: € 1,50 (geen voorverkoop)

**Informatie:** Betsie van Mil 0413 - 475454  
Marinus van Roosmalen 0413 - 475467





# HET BESTUUR VAN OLAT

## OLAT COMMISSIES

### Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen

Boetje Huliselan (bestuursafgevaardigde & voorz.),  
Piet van der Ree (secr.),  
Henk Plasman (lid),  
Paul Canters (lid), Pierre Emans (lid)

### Winterserie

Ad Verbakel, Theo van Boxmeer (parkeersen),  
Fonny van Buul (startbureau),  
Willem Schoonhen, 06-48783069 (verzorging)

### Clubreizen

Toon van Wordragen (coördinator)  
Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert  
0495-537775; toon.van.wordragen@gmail.com  
Simon Willems, Jan Hendrix, Theo Boumans

### Kempische Wandeldagen

Mia Dielesen (secretariaat), 040-2552742,  
Diephuisstraat 24, 5652 PA Eindhoven,  
kwdagen@dielesen.demon.nl  
Joop Wesseling (voorz), Hein Lenders, Ad Verbakel,  
Jos vd Bersselaar, Toon van Wordragen

### Wandelen op Dinsdag

Piet van de Zande (coördinator), 040-2263198  
Mieke van Boxel, 0411-622188  
Truus Kusters, 0478-541276  
Kees van Vessem (bestuursafgevaardigde)

### Rooise Wandelingen

Betsie van Mil, 0413-475454  
Marinus van Roosmalen, 0413-475467

### Rooise Avondvierdaagse

Betsie van Mil, 0413-475454  
Marinus van Roosmalen, 0413-475467

### Wandelwegen

Jan van Berkel (Airbornepad)  
Bert van Rooij (H. Hendrikpad)  
Theo Beelen (Graaf van Hornepad)  
Ad Verbakel (Peellandpad)  
Joop Wesseling (algehele coördinatie)

### Onderscheidingen

p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen  
Voordrachten jaarlijks vóór 15 sept. indienen

## OVERIG

### Boetiek wandelgidsen

Janet van Gennip, 040-2415802

### OLAT-verzorging

Willem Schoonhen, 06-48783069

### Overnachting Vierdaagse

Hein Lenders, 06-12074473; giro 2608214

### Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers



**Voorzitter**  
Joop Wesseling

De Turfkamp 6  
5258 EN Berlicum  
073 503 33 22  
joopwesseling@hetnet.nl



**Vice-voorzitter**  
Boetje Huliselan

Kerkweg 39  
5266 BA Cromvoirt  
06 13 17 65 18  
boetjelsa@planet.nl



**Penningmeester**  
Jos van den Bersselaar

De Regent 286  
5611 HW Eindhoven  
040 252 44 04

*j.f.c.j.vande.Bersselaar@freeler.nl*

bank (OLAT) 13.82.11.736 of giro (OLAT) 17.75.156  
t.n.v. penningmeester OLAT, Eindhoven



**secretaris (wnd)**  
Kees van Vessem

Diepmeerven 112  
5646 HC Eindhoven  
040 211 04 13  
keesvanvessem@tiscali.nl



**Bestuurslid**  
Ingrid Tromp

De Putter 23  
6021 ZV Budel  
0495 492192  
ingridtromp@hotmail.com



**Bestuurslid**  
Ad van Asten

Lupinelaan 27  
5691 WC Son  
0499 47 37 67  
a.asten1@chello.nl



**Bestuurslid**  
Ad Verbakel

Past. Bogaertsstraat 12,  
5469 EZ Keldonk  
0413 21 21 61  
adverbakel@home.nl



**Bestuurslid**  
Antoinet Gooren

Plutostraat 2  
5081 TG Hilvarenbeek  
013 5054508  
agooren@planet.nl

## ERELEDEN

Ad van Asten, Piet Knoester, Jos Koolen †, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen,  
Theo Tromp, Jan van de Ven, Ad Verbakel

## DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Piet Knoester, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven

## LEDEN VAN VERDIENSTE

Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen,  
Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel en Toon van  
Wordragen



## BIJ JOOP AAN TAFEL

Nog een beetje onwennig beginnen wij aan een nieuwe lente. Jullie kozen twee nieuwe personen in het bestuur en twee anderen werden herkozen. Kees blijft nog een jaartje actief en zet er dan definitief een punt achter. Toon zullen wij node gaan missen, maar Antoinette en Ingrid zijn vast van plan om samen met ons de schouders eronder te zetten om weer een jaar vol activiteiten tot een goed einde te brengen.

De overgang van Olland naar Tilburg verliep organisatorisch op rolletjes, maar helaas bleef de deelname ver beneden peil. Hopelijk brengt een kleine verschuiving in het tijdstip volgend voorjaar meer deelnemers naar deze bij uitstek geschikte plek om de prestatiewandelsport te beoefenen.

Voor onze laatste tocht van de winterserie moesten we weliswaar ook een heel eind van huis, maar u zult het met ons eens zijn: de omgeving was schitterend en in de namiddag deed het weer ook goed mee. Ver over de duizend deelnemers mochten wij begroeten; helaas was de accommodatie waar wij jullie ontvingen minder dan we normaal gesproken gewend zijn.

Piet en Fanny van Buul, die zich de afgelopen jaren hebben ingezet tijdens onze wintertochten, namen beiden afscheid om nu zelf als actieve wandelaars invulling te geven aan hun tijd. Dat geldt eveneens voor Frans en Hetty van Wijk, die enkele jaren de wandelboetiek hebben gerund. Beiden gaan ook aan de wandel; daarnaast blijft Frans zich inzetten bij de verzorging tijdens de Vierdaagse. Als opvolger van Piet gaat Henk Klinkhamer het voortouw nemen bij de verzorging, terwijl zijn vrouw Greet aan de inschrijftafel haar opwachting zal maken.

Bij de Vierdaagse verdwijnen enkele vertrouwde gezichten. Wij zijn hen dankbaar voor al die jaren trouwe inzet. Wij beseffen dat hun vertrek een aderlating is, maar hebben ook vertrouwen in de toekomst met degenen die de opengevalen plaatsen gaan bezetten en de blijvers die hun routine willen overbrengen op onze nieuwe mensen die u tijdens de Vierdaagse zullen ontvangen.

Tijden veranderen en ook wij, actieve wandelaars, zullen steeds vaker merken dat de openbare ruimte gedeeld moet worden met anderen. Evenementen trekken almaar meer deelnemers naar mooie plekjes waar het goed toeven is. Door de veelheid aan gebruik is onze natuur kwetsbaar geworden. Een paar jaar geleden hebben enkele natuurbeheerders en sportorganisaties daarom in goed overleg een manifest opgesteld dat beoogt de natuur meer te ontzien: regels waaraan wij ons allemaal moeten houden bij de beoefening van onze sport in de vrije natuur. Dit manifest heet 'Support for Nature'.

Helaas hebben de wandelsportbonden de reikwijdte van 'Support for Nature' te laat of niet onderkend en zullen wij in de nabije toekomst regelmatig met de gevolgen daarvan worden geconfronteerd. Er ligt namelijk de afspraak dat in de toekomst moet worden betaald voor het gebruik van natuurterreinen. Dat kan variëren van enkele euro's per deelnemer tot een percentage of een vast bedrag. Ook dient een vergunning te worden aangevraagd voor elk evenement dat gebruik maakt van natuurterreinen die onder de overeenkomst vallen.

Met deze kennis in het achterhoofd, en een bond die het op dit gebied tot nu toe compleet laat afweten, is te voorzien dat de wandelsport het steeds moeilijker zal krijgen om georganiseerde tochten te organiseren door hoogwaardige natuurgebieden. Omdat OLAT zich zal blijven inzetten voor de kwaliteit van haar wandeltochten, beraden wij ons of de afdrachten die jaarlijks worden gedaan aan de bond niet beter besteed zijn aan 'Support for Nature'.

Eind april komt de nieuwe wandelgids uit van het Graaf van Hornepad. Theo Beelen en zijn mannen hebben weer een mooi en goed bewandelbaar pad in beeld gebracht. Dus mensen: geniet ervan.

Tot volgende maand!

-Joop & Ad-

### WIJZIGING STARTLOCATIE BUDEL (21 NOVEMBER)

Toen de jaarplanning werd gemaakt, was niet te voorzien dat café De Wierbaan in Budel niet meer bestaat als onze wandeltocht daar moet plaatsvinden. Inmiddels is een andere startlocatie gevonden voor de winterse rietocht van 21 november 2010. Het adres: Zuiderpoort Café, Sportlaan 7, 6021 KA Budel.

Denkt u eraan, dat in allerlei drukwerk van OLAT nog de oude startlocatie vermeld staat.

### WANDELING TRUUS KUSTERS 1 UUR VROEGER DAN VERMELD

In de aankondiging van de Maasduinentocht van Truus Kusters, op de Prikbord-pagina in het vorige nummer, zijn enkele vervelende fouten geslopen.

Ten eerste klopt de aanvangstijd niet: dat moet zijn 10:00 uur (in plaats van 11:00 uur). Verder is het project waarvoor gewandeld wordt niet in Nicaragua, maar in Guatemala.

Nu maar hopen dat er op de tocht van Truus meer zegen rust dan op die aankondiging! De wandeling start zondag 11 april vanaf de parkeerplaats bij restaurant Vink, aan de N271 in Well.

### DE GANZENHEUVEL IS VRIJWEL VOLGBOEKT

Bij het ter perse gaan van dit nummer was onze accommodatie de Ganzenheuvel in Nijmegen een heel eind volgeboekt. De late beslissers kunnen dus beter even bellen met Hein Lenders voor ze een reservering doen.

Hein is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-12074473 of via het mailadres [haawlenders@onsbrabantnet.nl](mailto:haawlenders@onsbrabantnet.nl)



# ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

## APRIL

16 Simon Willems	Gastel
16 Peter van den Brink	Laren
17 Piet van der Ree	Maarheeze
17 Cor Kersten	Uden
17 Liny Clijsen	Sint-Oedenrode
18 Piet Knoester	Geldermalsen
18 Carien Rutten	's-Hertogenbosch
19 Jannie Treur-de Koning	Geldrop
18 Gerard Billekens	Geldrop
19 Alfred Verkoelen	Geleen
20 Jan van Boerdonk	Sint-Oedenrode
20 Diny Goorts	Veghel
21 Tjeu van den Kerkhof	Weert
21 Frans Bouwens	Sint-Oedenrode
22 Ben van der Velden	Groenlo
22 Roy Beeby	Eindhoven
21 Luc Dekeirsschietter	Willebroek (B)
22 Jack Hendriks	Veldhoven
23 Harry Claassen	Heeze
22 Lies Bouwmans-van Geleuken	Weert
23 Bart Lutke Schipholt	Helmond
23 Jan Kleemans	Prinsenbeek
24 Bart van der Kraan	's-Hertogenbosch
24 Walter Hagelaars	Best
25 Paul Röhner	's-Hertogenbosch
24 Govert Kornet	's-Hertogenbosch
25 Ger Jansen	Eindhoven
25 Hilly Groeneveld-Stok	's-Hertogenbosch

26 Jan Knol
25 Jolanda Sillekens
26 Toon van den Broek
26 Guillermo Martinus
27 Harold Jansen
27 Annette Zwart
27 Jo van der Linden
28 Paulien van Berlo
28 Ton Dorn
29 Wim van de Kerkhof
30 Constant Dedel
29 Wilhelmiën Verhagen-vdOever
29 Martin Goossens
30 Ilse de Boer

## MEI

1 Kees van Summeren
1 Arie van Gils
1 Piet van Buul
2 Ria Boerefijn
2 Annika Niesert
2 Evert van Ampting
3 Adri van der Graaff
2 Albert v/d Schans
3 Martina de Wit-Verbakel
4 Gerard de Rooij
4 Fried van Rijt
5 Dilia van den Berg-vd Putten
5 José Schimmel
5 Ricky van de Tillaart
5 Pia Kersten
6 Lineke den Boer
5 Gerrie Griffioen

Rosmalen	6 Toon van Boxtel	Haaren
Best	6 Ger Verhagen	Reusel
Nijmegen	6 Ties Brans	Sint-Oedenrode
Tilburg	6 Francien Heussen-Passage	Helmond
Eindhoven	6 Henri Vossen	Weert
Amsterdam	5 Hanny van Uppelschoten	Geldermalsen
Roermond	6 Henk Heijmans	Sint-Oedenrode
Oss	7 Esther van der Velden	Veghel
Eindhoven	6 Tini Koolen-Cuijpers	Nederweert Eind
Leende	8 Hans Rietveld	Beek en Donk
Baarn	7 Anton Stoop	Beek en Donk
Sint-Oedenrode	8 Gerard Meeuws	Somerem
Valkenswaard	9 Henk Frijters	Roosendaal
Ommel	8 Truus Kusters	Ysselsteyn
	9 Annie Beekmans	Beek en Donk
	9 Maria Verschuren	Beek en Donk
	9 Adri Rijnart	Oisterwijk
	10 Nicole Out	Ittervoort
	10 Rinus Ars	Eindhoven
	10 Lucie van Overbeek	De Beerzen
	10 Koko Kunes	Eindhoven
	10 Pierre Verstegen	's-Hertogenbosch
	12 Wim Freriks	Winterswijk
	13 Pieter Boots	Grashoek
	13 Elly Teeuwen	Sint-Oedenrode
	12 Peter van de Ven	Cuijk
	14 John van Berkel	Tilburg
	14 Corry van Loon-van Riel	Tilburg
	13 Henk Vellema	Eindhoven
	15 Frans Derijcke	Tiegem (B)
	15 Henk Plasman	Best

## IN MEMORIAM: Jo Ploum-Willems

In Olland is op 12 maart j.l. mevrouw **Jo Ploum-Willems** overleden. Zij was de weduwe van een van onze eerste bestuursleden, Sjef Ploum. Toen OLAT 40 jaar bestond, verscheen er een interview met haar in het jubileumnummer van dit blad. Jo Ploum woonde haar hele leven in Olland en wist met smaak te vertellen over de beginjaren van onze wandelvereniging, die op een steenworp van haar huis was opgericht.

Zelf wandelde ze met haar gezin al regelmatig bij een Rooise buurtvereniging toen ze werd benaderd door dorpsgeenoot Cornelis van Montfort. Die was toen al Centurion geworden in Engeland en stelde alles in het werk om in Olland een wandelclub op te richten 'voor het serieuze werk'. En omdat Jo wel van aanpakken wist, kon hij haar hulp goed gebruiken. De naam Ollandse Lange Afstands Tippelaars werd gemunt door Sjef.

Jo herinnerde zich tijdens het interview nog goed de eerste winterserietocht van OLAT in november 1967: een nachtmars van 42 km, zodat het werkvolk ook mee kon lopen. Het was meteen



*Jo Ploum tijdens het interview van twee jaar geleden, met de redactie van OLAT Nieuws en (toen nog) voorzitter Marinus van Roosmalen*

een succes en werd maandelijks bij volle maan voortgezet. Later is Cornelis voor OLAT ook Kennedymarsen gaan organiseren. Het uitpijlen van de tochten gebeurde in die jaren met de bedrijfswagen van Sjef. Het binnenhalen van sponsors was een taak die Jo wel toevertrouwd was.

In het jubileumnummer vertelde ze dat ze nog heel lang bleef meedoen met de winterseries in Olland, tot haar gezondheid het niet meer toeliet. Jo Ploum is 79 jaar geworden.



# VAN DE BESTUURSTAFEL

## Correcties KWD-folder.

Helaas zijn in de folder voor de Kempische Wandeldagen enige storende fouten geslopen.

In tegenstelling tot wat vermeld staat, kunnen alle wandelaars op de diverse afstanden van start gaan om 07:00 uur. Afhankelijk van de afstand is het wel mogelijk om telkens een uurtje later te starten.

35 km vanaf 07:00 uur tot 10:00 uur;

25 km vanaf 07:00 uur tot 11:00 uur;

15 km vanaf 07:00 uur tot 12:00 uur.

Een andere fout betreft de prijs voor overnachting van deelnemers tijdens de KWD. Vermeld staat:

Tent en slaapzaal € 6.00 p.p.p.n.

Caravan en tent met stroom € 9.00 p.p.p.n.

Dat moet echter zijn:

Caravan, tent en slaapzaal € 6,00 per persoon per nacht

Caravan en tent met stroom € 3,00 per dag extra.

## Onwel tijdens winterserietocht.

Een van onze leden werd tijdens de wandeltocht vanuit Dommelen getroffen door een acute virusinfectie. Dankzij opletten de medewandelaars: Henny, Anja en Co en Theo kon hij tijdig worden opgevangen. Ons startbureau reageerde alert en binnen de kortste keren werd Pierre afgeleverd in het ziekenhuis.

Enig verblijf aldaar bleek noodzakelijk, maar toen alles weer ten goede was gekeerd, liet Pierre weten aangenaam verrast te zijn door de spontaan geboden hulp en vroeg hij ons zijn dank over te brengen aan het hulpvaardige drietal. Bij deze.

## Goede organisatie W/P-evenement in Tilburg.

Enige spanning was er natuurlijk wel bij het bestuur, hoe de organisatie zou verlopen van ons eerste wedstrijd- en prestatie-wandeltocht in Tilburg. Maar nadat op zondagmorgen 14 maart de poort van wielersbaan Jan Pijnenburg goed en wel was geopend, bleek alles geolied te verlopen.

Wij mogen het natuurlijk geen eenmansactie noemen – in werkelijkheid stonden er namelijk 28 mensen te trappelen om een handje te helpen. Maar toch willen wij niet nalaten Hans de Vries

even persoonlijk te vernoemen. Als wedstrijdsecretaris heeft hij het leeuwendeel van deze organisatie 'in den vreemde' op zijn schouders genomen. Ook de correcte afwerking van het evenement nam Hans voor zijn rekening. Wij kunnen dit zeer waarderen en betonen hiermee onze dank.

## Algemene ledenvergadering.

Onze afgelopen bestuursvergadering stond voor een groot deel in het teken van de jaarvergadering, die toen net achter de rug was.

Op de eerste plaats was de grote opkomst een punt om even bij stil te staan. Leden die vanuit alle windstreken op een zaterdagmiddag de moeite nemen om het wel en wee van de club mee onder ogen te zien, hebben vooral hart voor de zaak. En dat stemt ons blij voor de toekomst.

En ander punt was het bijzonder prettige verloop van de vergadering. Niet eerder was het voorgekomen, dat vertegenwoordigers van de diverse OLAT-commissies het voortouw namen bij de presentatie. Onderwerpen die jaarlijks per hamerslag in de annalen verdwijnen – "Gaaf uw commissie komend jaar voort?" „Ja!" – kregen nu een eigen gezicht door de enthousiaste toespraakjes. De woordvoerders boden de leden een verhelderend beeld van waar zij in hun vrije tijd zoal mee bezig zijn om een ogenschijnlijk makkelijke wandeling of wat voor klus dan ook, telkens weer goed te laten verlopen. Een applaus waard, en deze regie vraagt om een vervolg.

Ons bestuur nam afscheid van Toon van Wordragen, die meer dan 16 jaar op alle fronten heeft meegewerkt om de club in goede banen te leiden. Om het begin van zijn vrije tijd een beetje aangenaam te maken, kreeg Toon een drankje aangeboden.

Natuurlijk is het bestuur verheugd met de komst van twee dames: Antoinette en Ingrid. Zij zullen in de toekomst beslist sferbepalend zijn tijdens onze vergaderingen en dat zult u zeker gaan merken in onze besluiten, die verwoord worden in het vervolg op deze rubriek.

Namens het bestuur

-Ad van Asten-

## ZIEKENBOEG

Als dit nummer verschijnt, heeft **Constant Dedel** als het goed is zijn oogoperatie achter de rug. In een speciale kliniek in Rotterdam zou hij begin april een hoornvlies-transplantatie ondergaan aan het rechter oog.

Wie hem een voorspoedig herstel wil wensen, kan een kaartje sturen naar Julianalaan 4, appartement 206, 3743 JG in Baarn. Een mailtje kan ook. Zijn mailadres is [c.b.o.dedel@freeler.nl](mailto:c.b.o.dedel@freeler.nl)

## LEDENADMINISTRATIE

### Jet van den Bersselaar-Dreesen

De Regent 286, 5611 HW Eindhoven

040 - 2524404

[jet.dreesen@gmail.com](mailto:jet.dreesen@gmail.com)

*Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie. Mocht u bezwaren hebben tegen een aspirant-lid, dan verzoeken wij u dat binnen 14 dagen na het verschijnen van het verenigingsorgaan met argumenten te melden bij het secretariaat. Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.*

*Om in aanmerking te komen voor korting*

*op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw lidmaatschapskaart te tonen bij de inschrijving.*

### AANGEMELD ALS LID:

Mevr. Elianne Korsten, Asten

Mevr. Mary Jansen-Zoetmulder, Vessem

Dhr. Jos Koenen, Eindhoven

Mevr. Els Vermaat-Vlemmix, St-Oedenrode

Mevr. José Melis-Schepens, Maarheeze

Dhr. Frans Sanders, Eindhoven

Mevr. Martje van den Elzen, St-Oedenrode





## De commissies doen een boekje open

Het was een nieuwigheidje dat zeker herhaling verdient: OLAT-leden die in de jaarvergadering een boekje open doen over het reilen en zeilen binnen hun commissie. Zaken die voor de gemiddelde wandelaar meestal verborgen blijven. Met veel enthousiasme vertelden de diverse woordvoerders over hun werk. Ze wisten zich verzekerd van een grote schare toehoorders want het zaaltje pulde zowat uit.



Jan van Berkel

### WANDELPADEN: DANKBAAR WERK

De coördinatoren van de diverse OLAT-wandelpaden mochten het spits afbijten. Bert van Rooij zorgt ervoor dat het Hertog Hendrikpad rond Eindhoven er goed gemarkeerd bij ligt. Dat doet hij niet helemaal zelf, want zijn taak is het om de vrijwilligers aan te sturen die ook een stukje voor hun rekening nemen.

Wandelaars die van heinde en verre komen, op een duidelijke en vriendelijke manier de weg wijzen, ziet Bert als zijn missie: Zonder die natuur met allerlei grote verfstrepen te ontsieren. Dat probeer ik onze markeerders voor te houden, en hoe ze dat in de praktijk brengen moeten ze zelf maar bepalen. We heten niet allemaal Van Gogh en hebben gelukkig allemaal nog twee oren.

Toevallig hebben enkele markeerders hem net verteld dat ze helaas genoodzaakt zijn te stoppen. Voor Bert een goede gelegenheid om in de vergadering een oproep te doen voor nieuwe vrijwilligers die de markeringen van het Hertog Hendrikpad op orde willen houden. En dat is nodig, want Staatsbosbeheer en overheid zitten ook niet stil: Zo hier en daar zijn er wel wat boompjes en paaltjes waarvan wij gebruik maken, ten prooi gevallen aan hun renovaties. Ook lantaarnpalen moeten we regelmatig opnieuw voorzien van stickers, aldus Bert.



Bert van Rooij

Zelf wandelt hij al bijna een kwart eeuw rond in de regio, maar verbaast zich nog steeds over de mooie plekken die hij tegenkomt. Soms is hij nog verbaasder als hij ergens de OLAT-markering herkent. Dan vraag ik me weleens af: hoe, komen wij hier ook al? Maar dat ligt natuurlijk aan mij.

Hij kan zich ergeren aan de wirwar aan markeringen op sommige trajecten: Misschien moeten we die onzinnige situatie eens samen aanpakken.



Theo Beelen

De volgende spreker is Theo Beelen, die het Graaf van Hornepad rond Weert onder zijn hoede heeft. Ook in dat gebied hebben projectontwikkelaars onze grootste vijanden aldus Theo de afgelopen jaren flink huis gehouden. Grote delen van het oorspronkelijke pad waren dringend toe aan een opknappbeurt. Twee jaar geleden is Theo met een ploegje vrijwilligers aan dit karwei begonnen. Vorige zomer was het klaar.

De vernieuwde route is gekozen in overleg met de natuurbeheerders, wat volgens Theo hopelijk een langere houdbaarheid garandeert. De tussentijdse nooduitgave van het vernieuwde Graaf van Hornepad wordt binnenkort vervangen door een echt gidsje.

Volgens Jan van Berkel loopt het onderhoud van zijn Airbornepad Market Garden op rolletjes. Alleen op het tra-

ject van de Sonse brug naar Sint-Oedenrode is nog een vrijwilliger welkom. Dat stuk houdt Jan nu zelf bij.

Hij is blij met de mogelijkheden die de OLAT-website biedt, wat betreft het doorgeven van wijzigingen in de route. Theo Beelen heeft daar trouwens ook veel gebruik van gemaakt.

Daarnaast merkte Jan op dat er al enkele jaren geen Markeerdersdag meer heeft plaatsgevonden, terwijl dat voor nieuwe vrijwilligers juist heel nuttig is. Ik ben nu bezig een presentatie op te zetten over hoe het markeren moet gebeuren. En ik wil best het voortouw nemen bij het organiseren van een Markeerdersdag, aldus Jan.

Dat zou dan na de zomervakantie zijn beslag kunnen krijgen. Daar zou ook Bert van Rooij blij mee zijn, want sinds zijn aantreden heeft hij nog geen Markeerdersdag mogen meemaken.

### GEZELLIGE ROOISE ZIJTAK

Na de wandelpaden kwamen de overige commissies aan de beurt. Als Rooise wandelingen hebben wij een gezellige en fijne OLAT-zijtak. We wandelen er vrolijk op los door de rijke natuur in en om ons dorp, zo stelde Betsie van Mil deze bloeiende onderafdeling voor aan de toehoorders.

De Rooise wandelingen starten wekelijks vanuit een ander kerkdorp. Dat is goed voor heel veel gevarieerde routes. Na vijf jaar wandelen denk ik niet dat er nog ergens een pad of paadje ligt in Rooi waar we niet overheen gelopen hebben. Marinus en Theo doen nog steeds moeite om nieuwe routes te maken over bekende paden. Toch zijn er volgens Betsie wandelaars die onder het mom van: Anders lopen we toch altijd daarlangs!? menen hun eigen route te moeten creëren.

Vorig jaar bestonden de Rooise wandelingen vijf jaar en dat eerste lustrum is



# JAARVERGADERING

op passende wijze gevierd, zoals men in het OLAT nieuws van december 2009 kon lezen.

Ook de Rooise Avondwandelierdaagse beleefde vorig jaar zijn vijfde editie.

Mede dankzij het prachtige weer hadden we dagelijks ruim vijfhonderd deelnemers. Daaronder bevonden zich een klein aantal rolstoelers en scootmobiel-rijders. We gaan met de rolstoelroutes nog zeker een aantal jaren door en gaan bekijken of we ook daarin kunnen groeien, vertelde Betsie.

Haar commissie steekt zeer veel tijd en energie in de voorbereiding van de **Rooise Avond4daagse**. Om voorbereid te zijn op minstens 1000 deelnemers per avond (wat gezien de jaarlijkse groeicijfers zeker niet onmogelijk is) werd de commissie uitgebreid naar zeven vrijwilligers.

Geen reden tot klagen dus in Rooi. Maar Betsie deed toch nog een oproep richting de bestuurstafel: We vinden het erg jammer dat we in Rooi weleens vergeten worden. We zouden best blij zijn als het hoofdbestuur wat meer belangstelling toonde voor onze Rooise activiteiten dan alleen voor ons positieve saldo. Waarvan akte.



Betsie van Mil

## ZELFWERKZAME WOD

Het **Wandelen op Dinsdag** is ook zo'n OLAT-activiteit die schijnbaar moeiteloos functioneert. Maar achter de schermen gebeurt natuurlijk een heeleboel. Wij doen bijna alles zelf. Onze leden maken alle routes. En met elkaar stellen we elk half jaar het programma samen voor de komende periode. We zijn dus feitelijk onze eigen vrijwilligers, constateerde coördinator **Piet van de Zande**. Fijn voor het bestuur, voegde hij daar nog aan toe. En, ook niet onbelangrijk: We genieten er met z'n allen van.

Piet maakte van de gelegenheid ge-

bruik om Kees en Nettie van Iersel te bedanken voor hun jarenlange bijdragen aan deze populaire dagtochten.



Piet van de Zande

## EERST OP VERKENNING, DAN OP REIS

**Toon van Wordragen** is weliswaar teruggetreden als bestuurslid van OLAT, maar de **Clubreizen** zijn bij hem voorlopig nog in vertrouwde handen. Bij het organiseren van zo'n dagtocht (of weekendreis, eenmaal per jaar) komt nog heel wat kijken, zo legde hij zijn gehoor uit.

Dat begint al met de keuze van de routes. Om de reisduur binnen de perken te houden, zeker als de dagen korter zijn, is het onvermijdelijk dat bepaalde trajecten wat vaker op het menu komen te staan. Het reisschema wordt jaarlijks lang tevoren vastgesteld. Daarom is het noodzakelijk om de route enkele weken voor vertrek te controleren. Bestaat het café nog wel waar we willen starten, en zo nee, hoe lossen we dat op. Zulke dingen ontdek je pas als je gaat verkennen, zegt Toon.

De werkgroep die de data en plaatsen vaststelt, legt daarom meteen ook de verkenningstocht vast in de agenda.

En we gaan altijd, weer of geen weer. Om kosten te besparen rijden de vier voorlopers met 'n auto naar het startpunt. Daar gaan twee verkenners het pad nalopen tot op de helft. Daar wacht de auto waarmee ze de twee anderen op het eindpunt weer oppikken. Prima logistiek. Maar ja, dat heeft de commissie ook helemaal zelf in de hand.

Moeilijker heeft Toon het met clubreizigers die zich te laat aanmelden, omdat hij dan problemen krijgt met het bespreken van de touringcar en/of de busjes. En dat sommige deelnemers het vertikken om de brief goed door te lezen die ze vooraf thuisgestuurd krijgen, brengt hem ook weleens tot wan-

hoop. In die brief staan altijd waarschuwingen waar je op moet letten onderweg. En wat doen ze? Niet lezen!

Tot de voorbereidingen behoren ook praktische zaken als het inslaan van voldoende water voor de grote pan soep die tegen het einde klaar staat, het regelen van de verzekering, het uitprinten van de routebeschrijvingen en het doormailen op de laatste avond voor vertrek van de deelnemerslijst naar onze vaste chauffeur Frans van den Oever. Maar het komt voor dat er zaterdagochtend vroeg dan toch nog afmeldingen zijn.

Toon rijdt zelf met een grote aanhanger vol spullen voor de verzorgingspost naar de plek van bestemming. En mocht er tijdens een wandeltocht eens iets mis gaan, dan blijft hij altijd verantwoordelijk voor de achterblijvers. Al wordt het middenin de nacht, zoals vorig jaar toen twee OLAT-leden in de Hoge Venen waren verdwaald. Gelukkig zijn dat uitzonderingen. Al moet chauffeur Frans soms wel een eindje omrijden om de kudde weer compleet te krijgen.

Best een hoop werk dus. Maar gelukkig vindt Toon het ook leuk om te doen, en dat toch alweer een jaar of twintig!



Toon van Wordragen

**Toon van Wordragen** is tevens de grote regelaar achter de schermen bij de verzorging van de **Kempische Wandeldagen**. Voor deze zomer voorziet hij een probleem: omdat Simon en Truus zich hebben afgemeld en ook Kees van Iersel niet meer beschikbaar is, mist de organisatie nu een auto met trekhaak voor het materiaalvervoer van en naar verzorgingspost 3.

Staande de vergadering deed Toon dan ook een oproep aan chauffeurs om zich te melden. Liefst eentje die alle drie de dagen beschikbaar is van 08:00 tot 17:00 uur. >>>



# JAARVERGADERING

>>> vervolg van pag. 9

## VOOR DE ECHTE SPORTIEVELING

Om uit te leggen wat de commissie LPS zoal doet, kwam **Boetje Hulise-lan** even achter de bestuurstaaf van daan. Hij is invallend voorzitter van de LPS-commissie: Eigenlijk was **Henk Plasman** voorzitter, maar die is voor een jaartje met de muziek mee. Dat bedoelde Boetje zeer letterlijk, want zoals sommige OLAT-leden wel weten is Henk tevens voorzitter van de Eindhovensche TNT Harmonie, die momenteel een proces van verzelfstandiging doormaakt.

Pierre Emans, die vorig jaar nog aspirant-lid van de LPS-commissie was, draait nu volwaardig mee. De commissie komt ongeveer maandelijks bijeen om onze allersportiefste evenementen tot in de puntjes voor te bereiden: de Kempenlandtocht (80 & 110 km) in Geldrop, het Wedstrijd-/Prestatiewandelen in Tilburg (voorheen Olland) en om het andere jaar het Internationale Wandel-evenement in Weert, voor liefhebbers van de superlange afstanden.

## Applaus voor penningmeester Jos

Aan het begin van de jaarvergadering worden altijd de financiële stukken uitgereikt. Voor menigeen staat daar een hoop abracadabra in, maar er zijn er ook altijd leden die de boekhouding goed bestuderen en het naadje van de kous willen weten.

Zo vroeg **Sjef van Gestel** of er voor de Ganzenheuvel, OLAT's eigen Nijmeegse 'Vierdaagsepension', niet teveel werd betaald. Gastheer **Hein Lenders** (tevens oud-penningmeester) legde uit dat de prijzen juist jaren achtereen niet verhoogd zijn. In het 'guldentijdperk' werd al een tientje verdiend op de leden en het dubbele op niet-leden. „En toen in 2002 de euro werd ingevoerd is dat keurig omgezet naar 5 en 10 euro. De Ganzenheuvel heeft vorig jaar een nieuwe uitbater gekregen waarmee we in onderhandeling zijn gegaan. En zelf mogen we er ook wel iets meer aan verdienen, want de kosten stijgen ook. De winst die OLAT maakt op de pensioenprijzen, maakt bovendien een negatief saldo elders weer goed.”

Sjef merkte verder op, dat de LPS-activiteiten zwaar drukken op de OLAT-begroting. Dat kon penningmeester **Jos van den Bersselaar** niet ontkennen. „Maar wij zijn nu eenmaal geen commerciële instelling, zei hij. Voorzitter **Joop** wees erop dat OLAT volgens de statuten het wandelen 'in de breedste zin' wil bevorderen, dus óók het snelwandelen en de Kempenlandtocht. „En dat willen we graag zo houden.”

**Piet Knoester** vond dat Jos een pluim verdiende voor de enorme toewijding waarmee hij de OLAT-kas bewaakt: „Je bent daar dagelijks mee bezig.” Waarna Jos een welverdiend applaus mocht oogsten. De kascontrole-commissie – bestaande uit **Anja van Kempen, Doortje van de Akker en Frank Marchand** – bevestigde daarna nog eens dat de boekhouding professioneel en transparant is.

Jos maakte tot slot bekend dat de contributie ook komend jaar niet omhoog gaat.



## GEHULDIGD WEGENS LANGJARIG LIDMAATSCHAP

Foto links: **Ton van Dijk, Willy Timmermans** en het echtpaar **Billekens**: 25 jaar lid.

Foto onder: **Joop Wesseling** speldt **Frans Peters** zijn langverwachte speld op.



Een jaar heeft hij erop moeten wachten, maar op de ledenvergadering van 2010 ontving ons oudste lid **Frans Peters** uit Sint-Oedenrode alsnog zijn gouden speld wegens 40-jarig lidmaatschap.

Toen hij vorig jaar die mijlpaal bereikte, had het bestuur te laat in de gaten dat er hiervoor nog helemaal geen speld bestond. Het is dan ook heel bijzonder dat iemand zo lang lid blijft van een vereniging – een actief lid bovendien.

Daarnaast waren er zes OLAT-leden die wegens 25-jarig lidmaatschap gehuldigd werden. Vier van hen waren daadwerkelijk present in Eindhoven: **Ton van Dijk, Willy Timmermans** en het echtpaar **Gerard en Marietje Billekens**.

Degenen die 10 jaar lid zijn, krijgen sinds vorig jaar geen klompje meer maar een oorkonde.

Bij Marietje, wiens vader trouwens klomp-maker was, riep dat na afloop van de

vergadering nog bijzondere herinneringen op. „Onze OLAT-klompjes zijn terecht gekomen in Brazilië en New York”, vertelt ze. „Onze buurvrouw, die nu 80 is, komt oorspronkelijk uit Brazilië. Als haar familieleden overkomen logeren er ook altijd een aantal bij ons thuis, heel hartelijke mensen. Na een overlijden in die familie had Gerard de OLAT-klompjes heel mooi opgemaakt en aan hun meegegeven als aandenken.”



# JAARVERGADERING

Jan Hendrix, Tiny Koolen, Paul Canters en Truus van Vessem

## VIER VRIJWILLIGERS BELOOND MET SPELD VAN VERDIENSTE

Aan Piet Knoester komt jaarlijks de eer toe om leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het zonnetje te zetten. Hij doet dat namens de commissie Onderscheidingen en maakt daar altijd veel werk van, met een persoonlijke toespraak over de kwaliteiten en inspanningen van de gelauwerden.

Nu is het voor de commissie natuurlijk onmogelijk om van iedere vrijwilliger te weten wat zijn of haar verdiensten zijn; hiervoor is men afhankelijk van voordrachten door andere leden. Piet doet daartoe elk jaar een of meerdere keren een oproep in OLAT Nieuws. Maar afgelopen periode zat Piet voor niks te wachten naast zijn brievenbus en de virtuele variant daarvan. Geen enkele voordracht kreeg hij binnen. Wel een telefoontje, maar dat leverde geen serieuze kandidatuur op. In de jaarvergadering sprak Piet zijn teleurstelling uit hierover. Dankzij de voordrachten vanuit het bestuur hoefde hij toch niet helemaal werkloos te blijven.

**Jan Hendrix** was de eerste vrijwilliger die een Speld van Verdienste ontving met bijbehorende oorkonde. Sinds een tiental jaren is hij onafscheidelijk lid van de commissie Clubreizen, als verkenner en als chauffeur van het personenbusje. Altijd kun je op hem rekenen, en altijd is hij even vriendelijk. Sinds jaren helpt Jan ook mee in de verzorging van de Kempische Wandeldagen. Hij rijdt de vrachtwagen en bouwt de posten mee op. Een rots in de branding.

Buiten dat vrijwilligerswerk is Jan een graag geziene wandelaar bij veel OLAT-activiteiten, zoals Wandelen Op Dinsdag, de Winterserie en de Grenzeloze tocht.

Als nummer twee werd **Tiny Koolen** naar voren geroepen. Echtgenote van Sjef, die al drager was van de Speld van Verdienste. Zonder Sjef had Tiny vermoedelijk minder aanleiding gehad om zich voor OLAT in te zetten, opperde Piet. Want al die keren dat Sjef aan de wandel ging en dat was ontiegelijk vaak liet hij Tiny achter bij het start-



Jan Hendrix, Tiny Koolen, Paul Canters en Truus van Vessem (met de klok mee van linksboven)

bureau of de verzorgingspost, zodat hij zonder schuldgevoelens op pad kon gaan en OLAT er een gewaardeerde medewerkster bij had.

In Olland, in Weert en bij het trainingsweekend in Wintelre, overal dook Tiny op in de verzorging. De commissie LPS kon altijd een beroep op haar doen, zei Piet. En dankzij Sjef weet Tiny als geen ander wat de sportieve wandelaar aan verzorging nodig heeft. Afgelopen jaar was ze ook actief op het inschrijfbureau van de winterserie.

**Paul Canters** maakte tussen 2003 en 2008 deel uit van het OLAT bestuur, met speciale aandacht voor alles wat met de LPS te maken heeft want daar ligt zijn hart. Hij is zelf een goede lange-afstandsloper en mag zich Centurion noemen.

Vanaf het begin hielp hij mee in de organisatie van het Internationaal Wandelweekend in Weert. Toen Theo Tromp in 2001 naar Bosnië werd uitgezonden, nam Paul zijn taken over. Ook bij andere evenementen is hij nooit te beroerd om aan te pakken, voor zover zijn ploegendienst bij de NS dat tenminste toelaat.

Zo zorgt hij voor het uitpijlen van de Kempenlandtocht en is hij regelmatig

actief als voorloper bij onze winterse rietochten. Paul heeft zich bovendien ingespannen om bij de NS subsidie te verkrijgen voor het plaatsen van bankjes langs de route van het Airbornepad.

Als laatste mocht **Truus van Vessem** naar voren komen om een Speld van Verdienste in ontvangst te nemen. In 2009 nam zij na tien jaar afscheid als coördinator van het Wandelen op Dinsdag. Zij zag in deze periode het aantal deelnemers vertienvoudigen. Nu wandelen er bij iedere WoD-tocht wel vijftig mensen mee, aldus Piet. Dat Truus lief en leed deelde met de deelnemers heeft zeker bijgedragen aan de sociale cohesie van de groep. Volgens hem heeft het samen ongedwongen wandelen, praten en rusten de toekomst. En we mogen er trots op zijn dat Truus dit in onze regio heeft bevorderd, onder de OLAT-vlag.

Maar dat is niet alles, want Truus helpt ook al jarenlang mee op het inschrijfbureau van de Kempische Wandeldagen. Verder was ze enkele jaren coördinator van het Hertog Hendrikpad, waarvan ze zelf ook een gedeelte bijhield als markeerder. Tweemaal vond op initiatief van Truus een Markeerdersdag plaats.



# JAARVERGADERING

Bekers en oorkonden voor sportieve topprestaties in 2009

## BOETJE ZORGT VOOR VROLIJKE PRIJSUITREIKING

Elke wandeling die tot een goed einde is gebracht, mag van Boetje Huliselan een bijzondere prestatie genoemd worden. Maar de mensen die hij op de jaarvergadering een beker of oorkonde mocht uitreiken, staan toch nèt een tredje hoger op de wandelsport-ladder.

Boetje begon met een terugblik op het jaar 2009, waarin diverse OLAT-leden medailles haalden of anderszins een mijlpaal bereikten.

Als eerste was dat 'good old' **Klaas Bakker**, die in zijn leeftijdscategorie mannen van 70 t/m 74 jaar een nieuw Nederlands record wist te vestigen op de 5 km indoor snelwandelen. In Apeldoorn zette Klaas een tijd neer van 31:27:54, waarmee hij ook nog eens de bronzen medaille binnensleepte bij de mannen vanaf 60 jaar. Minstens zo goed deed hij het tijdens het NK Masters in Oosterhout, waar hij Nederlands Kampioen werd bij de 5 km op de baan. Boetje: „Vlak voor een wedstrijd voelt Klaas zich altijd heel oud. Het gekke is: als het startschot klinkt gaat hij er als een haas vandoor. Die 5000 meter raffeelde hij af in 32 minuten en 18 seconden!”

Snelwandelaar **Marcelino Sobczak** werd in Oosterhout Nederlands Kampioen bij de 5 km op de baan in de categorie mannen van 40 t/m 44 jaar, in een tijd van 24:51:52. Tevens werd hij Nederlands Kampioen op de 50 km snelwandelen op de weg. Die afstand legde hij af in 4 uur, 38 minuten, 18 seconden. „Dat is 10,8 km per uur”, zei Boetje vol ontzag. Marcelino komt in wedstrijdverband uit voor atletiekvereniging Unitas in Sittard. Daar won hij afgelopen jaar ook de Ken-



nedymars. Hij finishte na 8 uur, 1 minuut en 31 seconden, wat neerkomt op een tempo van nèt geen 10 km per uur.

**Hanny Klumpkens** bereikte vorig jaar – na Ernst Westerhoff en Gerrit van Haandel (ook allebei van OLAT) – als derde persoon het aantal van 100 Long Distance Walks; dat zijn wandeltochten vanaf 106 km, maar dat kunnen ook heel wat kilometertjes méér zijn. Hanny is bovendien de eerste vrouw die dit voor elkaar heeft gebokst sinds de KNBLO begon met de registratie ervan.

„Honderd maal een Long Distance Walk lopen, dan praat je over minimaal tienduizend zeshonderd kilometer”, rekende Boetje voor, om nog eens te benadrukken dat dit echt een topprestatie is.

**Wim van Gemert** ontving nog eens applaus omdat hij Kennedyvriend geworden is: hij liep de 80 km binnen 12 uur.

Nog zo'n bijzondere categorie vormen de Centurion races, waarbij 100 Engelse mijlen (een dikke 160 km) afgelegd moeten worden binnen 24 uur. Presteer je dat in Engeland, dan mag je je Centurion noemen. Op het Europese vasteland ga je als Continental Centurion de boeken in. Centurions krijgen een uniek C-nummer dat ze hun hele leven behouden.

Onze grondlegger Cornelis van Montfort was trouwens ook Centurion en daar was hij maar wat trots op.

Vorig jaar lukte het twee OLAT-leden om in Engeland Centurion te worden, terwijl

er drie in Nederland de titel Continental Centurion behaalden, tijdens het door OLAT georganiseerde Internationale Wandelweekend in Weert.

**Marie-Paule Vandenabeele** spant de kroon, want zij behaalde beide titels. In Weert kreeg ze nummer CC-374 (met een tijd van 21:55:45) en in het Engelse Newmarket het nummer C-1070 (22:25:06).

**Jan Asselberghs** was iets minder snel, maar verwierf ook beide titels en is nu C-1077 en CC-378 (met een tijd van resp. 23:23:29 en 23:12:24). **Ton de Jong** werd Continental Centurion in 23:36:14 en verwierf daarmee nummer CC-379.

### Clubkampioenschap

Tot slot volgde de uitreiking van de bekens van het OLAT Clubkampioenschap, die soms veel weg had van een cabaretvoorstelling want Boetje was goed op dreef met zijn persoonlijke anekdotes.

Bij de dames ging het goud naar **Hanny Klumpkens**, die ook voor de zesde keer op rij de wisselbeker mee naar huis mocht nemen. **Coby Visser** nam de zilveren bokaal in ontvangst en voor **Conny Raaijmakers** (die afwezig was) stond de bronzen bokaal klaar.

Bij de heren was de hoogste eer wederom weggelegd voor **Marcelino Sobczak** (die zich door Carry liet vertegenwoordigen), met **Ton de Jong** als tweede en **Jan Dinissen** als derde. Marcelino legde voor de vierde keer beslag op de wisselbeker.

-MK-





# LPS - CLUBKAMPIOENSCHAP

## De tussenstand per 22 maart 2010

1	Marcelino Sobczak	4085	4
2	Wim van Cappelle	2770	6
3	Martien v Achterberg	2385	5
4	1 Hanny Klumpkens	1780	4
	Hans Pranger	1780	4
	Jan Dinnissen	1780	4
	Ernst Westerhoff	1780	4
8	Hugo Prinsen	1680	4
9	Frank Marchand	1650	4
	Pieter Boots	1650	4
11	Eric-jan van Oorschot	1430	3
12	Gerrit Arfman	1320	3
13	Nico van Hassel	1290	3
	Cor v/d Heijden	1290	3
	Frits Mennen	1290	3

	Ton de Jong	1290	3		Servee Derks	580	1
17	Wilko v Nieuwenhuyzen	1170	3		Jelte van der Zee	580	1
18	Jan Asselberghs	1070	2	49	Gerard Meeuws	360	1
	Theo Klanke	1070	2		Rino Hamelink	360	1
2	Coby Visser	1070	3		Erik Dikken	360	1
	Mart Douven	1070	3	10	Isis la Croix	360	1
	Henk Vink	1070	3		Peter van den Brink	360	1
23	Klaas Bakker	1010	2	54	Paul Canters	350	1
24	Gerrit van Haandel	960	2	11	Henny van de Haring	350	1
25	Wim van Gemert	940	2	11	Anja van Kempen	350	1
26	Co Tops	930	2	1	Ineke Pijnenburg	350	1
3	Riet Emans	930	2		Willy Timmermans	350	1
	Rob van Stuivenberg	930	2		Paul Rohner	350	1
29	Paul Koks	920	3	11	Ria Bens	350	1
30	4 Nicole Nacken	820	2		Hans van Heeswijk	350	1
31	Huub Raijmakers	810	2		Sjef Koolen	350	1
5	Connie Raijmakers	810	2	11	Jet vd Bersselaar	350	1
33	Dennis van Reeden	750	1	11	Jeanne v Roosmalen	350	1
34	Rini Welten	720	2		Bert Timmermans	350	1
	Joop Smies	720	2		Ton van Dijk	350	1
36	7 Rinda Scheltens	710	2	11	Rian Lacet	350	1
	7 Anita Pepers	710	2	11	Lies Wesseling	350	1
	Roel van der Wijst	710	2	11	Ans vd Oetelaar	350	1
39	Ton Seetsen	700	2		Ger Naber	350	1
40	Cor Hermsen	660	1	11	Maria vd Berg	350	1
41	Boetje Huliselan	620	1	72	21 Carry Ombelet	345	4
42	Rik Weverbergh	610	1	73	Ben Duin	340	1
43	Claude Herman	580	1	74	Henri Floor	250	1
9	Jeannette v Boerdonk	580	1	75	Onne vd Kraan	225	1
	Ad Verbakel	580	1	76	Anton Asveld	100	1
	Kees Punselie	580	1	77	22 Mirjam Kies	65	1



Ton de Jong (boven) en Jan Dinnissen (onder) werden tweede en derde in het Clubkampioenschap 2009. Linkerpagina: Boetje met de gouden en zilveren dames Hanny (l) en Coby; oorkonde voor Klaas Bakker.

## AGENDA CLUBKAMPIOENSCHAP

Datum	Startplaats	Soort / Org.	Afstanden	Beloning / Bonus
10 apr	Cuijk	De 65 Land van Cuijk	65 km dagtocht	300
17 apr	Castricum	Bos-Duin-Strandtocht	60 km dagtocht	250
<i>Let op: duinkaart verplicht</i>				
17-18 apr	Loon op Zand	Nacht van Loon	95 km in 15 u >95 km	schema 350
23-24 apr	Ridderkerk	Kennedymars	80 km ( <i>limiet 18 u</i> )	360
24-25 apr	Haarlem	Kennedymars	80 km ( <i>groepswandeling 6 km/u</i> )	360
1-2 mei	Bocholtz	Mergellandroute Noad	135 km	550
7-8 mei	Etten-Leur	Kennedymars	80 km	360
7-8 mei	Hilversum	Kennedymars De LAT	80 km	360
12-13 mei	Odoorn	Kennedymars DW4D	80 km	360
15-16	Oosterhout	De 80 van Oosterhout	80 km	360
22-23 mei	Schiedam	Int.Wandelweekend RWV	100 EM/24 uur 24 u: 105-144 km 100 km 100 EM 50 km	schema/500 400 schema/400 schema/360 schema/300
22-23 mei	Utrecht	Utrecht-Apeldoorn	75 km ( <i>nachttocht</i> )	350
29 mei	Barendrecht	Marijketocht ( <i>dagtocht</i> )	60 km	250

**LET OP:** Deelnemers aan onze clubcompetitie melden zich –bij voorkeur binnen 2 dagen na de tocht – bij Ad van Asten: tel. 0499-473767 of per mail: a.asten1@chello.nl



## MARCELINO HEER EN MEESTER OP DE 50 KM IN TILBURG

De weersverwachtingen voor 14 maart: 'regen, veel wind en vrij koel' waren niet ideaal voor snelwandelwedstrijden en prestatiewandelocten. Wellicht heeft dit en onze nieuwe locatie in Tilburg – die bij de meesten nog niet zo bekend was – er toe bijgedragen dat de opkomst tegen viel. Dit jaar gingen in totaal 38 deelnemers van start bij de OLAT snelwandelwedstrijden en prestatietocten; vorig jaar waren er dat 56.

### Snelwandelwedstrijden

Aan de wedstrijden deden 25 deelnemers mee. Op de 50 kilometer was Marcelino Sobczak heer en meester. In een goed opgebouwde race verbeterde hij opnieuw zijn beste tijd tot 4:36:27. Deze eeuw is door een Nederlander de 50 kilometer niet zo snel gewandeld als nu door hem.

Op de tweede plaats eindigde Frank van der Gulik, die 36 minuten meer nodig had voor deze afstand. Het brons ging naar Frans Leijtens, die de klok ook nog ruim binnen 5½ uur wist stil te zetten. Klasse. Bij de vrouwen deed Marleen Radder opnieuw een aanval op het wereldrecord 50 km snelwandelen voor vrouwen in haar leeftijdsklasse. Zij liep een uitstekende race, maar helaas gooide de harde wind opnieuw roet in het eten en finishte zij vlak (minder dan 2½ minuut) boven het wereldrecord.

De overwinning op de 20 kilometer ging naar Jaap van Broekhoven, die zijn wedstrijd goed indeelde en in het tweede gedeelte liet zien over de langste adem te beschikken door bij zijn concurrent Ronald Maas weg te wandelen. Het brons was voor de lange afstandswandelaar Kris Hazenbosch uit België, die vandaag voor het eerst meedeed aan een wedstrijd op een kortere afstand.

Op de 10 kilometer ging de overwinning naar Peter van Hove uit



België. Hij wist in het laatste gedeelte Wilfried van Bremen van zich af te schudden, die het zilver mee naar huis mocht nemen. Het brons ging naar Ronnie Timmermans.

Voor de resultaten van de overige deelnemers verwijs ik naar de bijbehorende tabellen op de volgende pagina's.

### Prestatietocten

Op de 5 km prestatietoct onderhield Onne van der Kraan een goed tempo. Hij wist deze afstand binnen 36 minuten af te leggen. Op de tweede plaats eindigde Mirjam Kies, die in topvorm was. In prestatieverband wandelde zij deze afstand voor de vierde keer, maar dook nu voor het eerst onder de 40 minuten.

Op de 10 km gingen twee prestatiewandelaars van start: Jan Netten en Antoon Asveld. Zij liepen beide hun eigen race.



Op de 20 km zagen we Christine Hermesen, Hans Struijk en Willem Seuntjens in actie. Christine wandelde dapper haar rondjes en finishte binnen 3 uur en een kwartier, tien minuten later gevolgd door Hans en Willem die deze toct aangrepen als een trainingstoct voor de halve Kennedymars in Someren.

In ruim 3 uur en een kwartier legde Klaas Bakker 30 kilometer af. Hij werd 12 minuten later gevolgd door debutant Ton Seetsen, die op zijn beurt de allertrouwste 30 km-wandelaar van OLAT in de prestatieklasse Ben Duin nog een paar minuten voor wist te blijven.

Als eerste op de 50 kilometer finishte Guido Louis Vermeir uit België. Guido startte op de snelwandelwedstrijd, maar kreeg toestemming om verder te gaan op de prestatietoct nadat hij op de wedstrijd was gediskwalificeerd vanwege wandelen met kromme knieën.

De eerste echte prestatiewandelaar was Martien van Achterberg, die op deze afstand een mooi gemiddelde van 8,2 km/uur wist te halen. Hij werd een kwartier later gevolgd door Wim van Cappelle die gemiddeld net onder de 8 km/uur wandelde. Cor Hermsen sloot de gelederen. Desalniettemin legde hij ook een uitstekende prestatie neer door de 50 kilometer binnen 7 uur en een kwartier te wandelen.

Dit jaar viel de opkomst op de snelwandelwedstrijden en prestatiewandelocten ons tegen, maar we hopen dat het de aanwezigen goed is bevallen en dat we volgend jaar weer mogen rekenen op een grotere opkomst.

-Hans de Vries-

## Agenda snelwandelwedstrijden en prestatietocten

Datum	Plaats	Vereniging	Informatie
17-18 april	Loon op Zand	Hart v Brabant	Nacht van Loon. De Wetering, Weteringplein, start 21:00 u. Prestatietoct van 15 uur waarin zo veel mogelijk kilometers gelopen moeten worden. Heren minimaal 95 km en dames 90 km en minstens 75 km voor recreatieteams. Info en inschrijven: tel. 0416-362858 of 0416-362246, of mailen naar <a href="mailto:ad.leermakers@tele2.nl">ad.leermakers@tele2.nl</a> of <a href="mailto:peter.knip@home.nl">peter.knip@home.nl</a>
22-23 mei	Schiedam	RWV	Wandelweekend RWV. Prestatietocten & snelwandelwedstrijden van 50 km t/m 100 EM & 24 u. Start: kantine handbalvereniging DWS, sportpark Thurlede (Beatrixpark), Parkweg, 3119 CA Schiedam. Info en inschrijven: Yvon & Sico Wiekeraad, tel. 010-4734674 of mailen naar <a href="mailto:info@rotterdamsewandelsportvereniging.nl">info@rotterdamsewandelsportvereniging.nl</a> ; zie ook <a href="http://www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl">www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl</a>



Boven, met de klok mee: Wim van Cappelle passeert de tijdwaarnemers; Marleen Radder en Boetje Huliselan; de start van de 10 en 20 km; Peter van Hove en Frank van der Gulik

Linker pagina: Marcelino Sobczak (grote foto); Wilfried van Bremen



## OLAT-LEDEN LATEN TOPTIJDEN SNEUVELEN IN ROTTERDAM

De laatste wedstrijd van de RWV Winterserie dit seizoen werd nipt gewonnen door Jacques van Bremen. Marcelino eindigde in dezelfde seconde op een tweede plaats. Hiermee heeft hij opnieuw 42 seconden van zijn beste tijd afgesnoept.

Dennis van Reeden is ook zeer goed bezig geweest. Hij liep een klassewedstrijd en bond de strijd aan met de subtop van de wedstrijd. In een prachttijd van 52:30 eindigde hij op een vierde plaats. Hiermee verbeterde hij zijn toptijd op deze afstand in één keer met maar liefst enkele minuten. Paul Koks wandelde deze wedstrijd ontspannen in 1:13:39, hetgeen hem vertrouwen gaf om een week later de 50 km binnen de limiet van 7:10 uur te kunnen wandelen.

In de prestatieklasse verbeterde Martien van Achterberg zijn toptijd van vorige maand met precies 2 minuten tot 1:05:15.

Op de 5 kilometer ging de overwinning naar Peter van Hove. Van onze vereniging deed Carry Ombelet goede zaken door deze afstand opnieuw binnen de 38 minuten te finishen.

### Winterserie RWV: 10 km snelwandelen in R'dam, 7 maart 2010

(20 wedstrijd; 2 prestatie)

	Naam	vereniging	geboren	tijd	km/u
1	Jacques van Bremen	RWV	1984	47:42	12,6
2	Marcelino Sobczak *)	Unitas	1968	47:42	12,6
3	Jan Ruppert	Al.Aachen	1965	52:01	11,5
4	Dennis van Reeden	OLAT	1989	52:30	11,4
5	Jaap van Broekhoven	RWV	1985	52:52	11,3
P1	Martien van Achterberg	OLAT	1943	1:05:15	9,2
19	Paul Koks *)	Haag Atletiek	1965	1:13:31	8,2

\*) Ook lid van OLAT

### Winterserie RWV: 5 km snelwandelen in R'dam, 7 maart 2010

(11 deelnemers)

	Naam	vereniging	geboren	tijd	km/u
1	Peter Van Hove	ACHL	1981	27:42	10,8
2	Colin Versteeg	RWV	1995	28:28	10,5
3	Ron Timmermans	RWV	1982	29:44	10,1
10	Carry Ombelet	OLAT	1971	37:39	8,0



# OLAT snelwandelwedstrijden in Tilburg op 14 maart 2010

M V	Naam	Vereniging	geb.	Eindtijd	km/u	5 km	r	10 km	r	15 km	r	20 km	r	25 km	r	30 km	r	35 km	r	40 km	r	45 km	r	
<b>5 km</b>																								
1	Collin Versteeg	RWV	1995	28:09	10,7																			
<b>10 km</b>																								
1	Peter van Hove	ACHL	1981	58:05	10,3	28:39	29:26																	
2	Wilfried van Bremen	RWV	1987	59:08	10,1	28:59	30:09																	
3	Ronnie Timmermans	RWV	1982	1:00:11	10,0	30:10	30:01																	
4	John Redeker	DAK	1964	1:08:36	8,7	33:42	34:54																	
5	Willem van der Bijl	RWV	1939	1:09:26	8,6	34:16	35:10																	
1	Sandra Maas	RWV	1985	1:12:00	8,3	34:48	37:12																	
2	Loes van Bremen	RWV	1986	1:17:25	7,8	39:05	38:20																	
	Marcel Bunschoten	De LAT	1978	DNS																				
<b>20 km</b>																								
1	Jaap van Broekhoven	RWV	1985	1:56:03	10,3	29:11	28:03	57:14	28:38	1:25:52	30:11													
2	Ronald Maas	RWV	1987	2:05:40	9,5	28:52	28:36	57:28	31:30	1:28:58	36:42													
3	Kris Hazenbosch	DCLA Halen	1972	2:17:28	8,7	34:46	34:15	1:09:01	34:07	1:43:08	34:20													
4	Harry Bijnen	DAK	1952	2:26:27	8,2	36:12	35:23	1:11:35	36:13	1:47:48	38:39													
5	Paul Maas	RWV	1956	2:26:58	8,2	35:05	36:16	1:11:21	38:07	1:49:28	37:30													
6	Nico Schrotten	RWV	1934	2:27:52	8,1	34:52	35:49	1:10:41	37:32	1:48:13	39:39													
<b>50 km</b>																								
1	Marcelino Sobczak	Unitas	1968	4:36:26	10,9	26:02	27:08	53:10	29:50	1:23:00	26:43	1:49:43	27:07	2:16:50	27:06	2:43:56	27:45	3:11:41	27:57	3:39:38	28:50	4:08:28	27:58	
2	Frank van der Gulik	De LAT	1977	5:12:28	9,6	29:23	29:59	59:22	29:33	1:28:55	29:25	1:58:20	29:34	2:27:54	31:11	2:59:05	31:17	3:30:22	34:36	4:04:58	33:12	4:38:10	34:18	
3	Frans Leijtens	RWV	1976	5:26:50	9,2	31:48	31:25	1:03:13	31:33	1:34:46	31:44	2:06:30	32:27	2:38:57	32:37	3:11:34	32:59	3:44:33	33:49	4:18:22	34:22	4:52:44	34:06	
4	Huib van Broekhoven	RWV	1961	5:40:58	8,8	33:12	32:36	1:05:48	33:10	1:38:58	32:26	2:11:24	33:18	2:44:42	33:33	3:18:15	34:15	3:52:30	36:53	4:29:23	36:11	5:05:34	35:24	
1	Marleen Radder	RWV	1951	5:47:54	8,6	32:58	32:14	1:05:12	33:12	1:38:24	34:01	2:12:25	35:20	2:47:45	35:50	3:23:35	35:12	3:58:47	35:42	4:34:29	36:06	5:10:35	37:19	
2	Remke Rutgers	De LAT	1972	7:06:04	7,0	41:54	41:20	1:23:14	41:35	2:04:49	41:11	2:46:00	43:39	3:29:39	42:45	4:12:24	43:24	4:55:48	44:16	5:40:04	43:48	6:23:52	42:12	
5	Paul Koks	Haag Atletiek	1965	7:13:30	6,9	41:54	40:57	1:22:51	42:29	2:05:20	43:58	2:49:18	45:16	3:34:34	43:22	4:17:56	44:30	5:02:26	44:41	5:47:07	44:10	6:31:17	42:13	
	Boetje Hulselan	OLAT	1955	DNF																				
	Carry Ombelet	OLAT	1968	DNF		32:58	32:46	1:05:44	33:02	1:38:46	34:06	2:12:52	35:32	2:48:24	35:11	3:23:35								
	Guido Louis Vermeir	VITA	1958	DQ		38:17																		



# OLAT prestatietochten in Tilburg op 14 maart 2010

M	V	Naam	Vereniging	Eindtijd km/u	5 km	r	10 km	r	15 km	r	20 km	r	25 km	r	30 km	r	35 km	r	40 km	r	45 km	r	
<b>5 km</b>																							
1		Onne van der Kraan	OLAT	35:56	8,3																		
1		Mirjam Kies	OLAT	39:58	7,5																		
<b>10 km</b>																							
1		Jan Netten	DAK	1:01:47	9,7	31:11	30:36																
2		Antoon Asveld	OLAT	1:30:43	6,6	44:53	45:50																
<b>20 km</b>																							
1		Christine Hermensen		3:14:57	6,2	48:44	47:22	1:36:06	48:50	2:24:56	50:01												
1		Hans Struijk		3:25:28	5,8	51:37	49:14	1:40:51	51:40	2:32:31	52:57												
1		Willem Seuntjens		3:25:28	5,8	51:37	49:14	1:40:51	51:40	2:32:31	52:57												
<b>30 km</b>																							
1		Klaas Bakker	OLAT	3:59:03	7,5	38:31	37:37	1:16:08	38:07	1:54:15	42:20	2:36:35	40:42	3:17:17	41:46								
2		Ton Seetsen	OLAT	4:13:27	7,1	41:22	40:11	1:21:33	41:42	2:03:15	42:40	2:45:55	43:20	3:29:15	44:12								
3		Ben Duin	OLAT	4:14:58	7,1	41:34	41:56	1:23:30	42:30	2:06:00	42:30	2:48:30	43:16	3:31:46	43:12								
<b>50 km</b>																							
1		Guido Louis Vermeir	VITA	5:14:44	9,5	29:44	31:01	1:00:45	30:52	1:31:37	30:47	2:02:24	30:51	2:33:15	31:18	3:04:33	31:41	3:36:14	32:03	4:08:17	32:43	4:41:00	33:44
2		Martien v. Achterberg	OLAT	6:07:35	8,2	34:30	34:36	1:09:06	34:46	1:43:52	35:18	2:19:10	36:43	2:55:53	37:14	3:33:07	38:05	4:11:12	38:42	4:49:54	39:08	5:29:02	38:33
3		Wim van Cappelle	OLAT	6:23:57	7,8	36:30	35:59	1:12:29	36:11	1:48:40	37:02	2:25:42	38:43	3:04:25	39:55	3:44:20	39:17	4:23:37	39:38	5:03:15	40:45	5:44:00	39:57
4		Cor Hermensen	OLAT	7:14:03	6,9	40:40	40:08	1:20:48	41:52	2:02:40	42:43	2:45:23	42:44	3:28:07	43:17	4:11:24	44:49	4:56:13	44:30	5:40:43	47:01	6:27:44	46:19



Vanaf rechtsboven: Ronnie Timmermans en Christine Hermensen; Sandra Maas met op de achtergrond rondetellers Ad en Ingrid; Antoon Asveld, trouwe OLAT-deelnemer; Cor Hermensen met 'achtervolgers' Ton Seetsen en Ben Duin.

Linker pagina: Klaas Bakker; Ronald Maas; Huib van Broekhoven; Marleen Radder



## Overgang naar baan in Tilburg: een goede zet

Het was een grote overgang, van het vertrouwde snelwandelparcours in Olland naar de voor velen onbekende wielersbaan in Tilburg. Maar de eerste reacties zijn gelukkig veelbelovend, zowel van de wandelaars als van medewerkers.

Verbeterpuntjes zijn er natuurlijk ook; die zullen nog besproken worden in de commissie LPS. Toch overheerst nu al het positieve gevoel over deze verhuizing.

Het is hier helemaal autovrij, daar ben ik blij mee, zegt scheidsrechter Frans Mller, die al veel edities in Olland heeft meegemaakt. In de eerste jaren onder Cornelis van Montfort was hij lid van OLAT. Daarna is hij vanuit het atletiekwereldje altijd betrokken gebleven bij het snelwandelen.

Met drie andere collega's vatte hij zondag 14 maart post langs het parcours, om te zien of de knieën wel naar behoren gestrekt waren en de deelnemers niet met beide voeten los van de grond kwamen.

### Strenger dan in België?

Van de wedstrijdlopers werd één deelnemer gediskwalificeerd: een Belg, die het thuis wat minder streng gewend was dan hier. Maar of dat echt zo is, werd weer in twijfel getrokken door zijn landgenoot Kris Hazenbosch. Die is helemaal vanuit Halen (bij Diest) naar Tilburg gekomen om 20 km te snelwandelen. Eigenlijk is hij meer een lange-afstandslouper, vertelt Hazenbosch die nog maar net begonnen is met snel-



Mariet en Janet hebben vanuit hun kantoortje uitzicht op het parcours

wandelen. Aan meer dan 20 km waagt hij zich dan ook niet: Lopen met een gestrekt been is ongelooflijk zwaar. Dat zie ik mezelf geen 50 km volhouden.

### Meelevend

In het knusse hokje waar Mariet Ahlers en Janet van Gennip hun startbureau annex wedstrijdsecretariaat hebben, kan de uitgeschakelde Belg op veel sympathie rekenen. Hij had drie kwartier in de file gestaan om hier te komen. Gelukkig was hij nog op tijd voor de start, maar wel helemaal van zijn a propos. Misschien is dat van invloed geweest, oppert Janet meelevend.

Voor de dames betekent de verhuizing naar Tilburg ook een hele verbetering. Voorheen was hun kantoortje ondergebracht op zo'n tien minuten lopen van het wedstrijdparcours, nu zitten

ze er met hun neus bovenop. Vanuit het raam hebben ze perfect zicht op de tent waar de tijdwaarnemers en rondetellers zich ophouden en volgen ze voortdurend hoe de wandelaars het er vanaf brengen: Moet je kijken hoe moeizaam hij loopt!

Dankzij het straalkacheltje zitten Janet en Mariet er na een frisse start, dat wel behoorlijk warmpjes bij. Heel anders dan de overkant, waar ze door de harde windvlagen soms met partytent en al de lucht in dreigen te gaan. Een wonder dat de paperassen niet zijn weggewaaid.

### Verkleumd

Op sommige plekken langs het parcours hadden de medewerkers eveneens veel last van de koude wind, die soms gepaard ging met een bui. We zagen Carry Ombelet soms even schuilen tussen wat kale boompjes. En Ingrid Tromp, die hier als rondeteller haar debuut maakte in veel te optimistische kleding, was tegen het eind van de middag totaal verkleumd.

Nee, dan hadden de mensen van de verzorging het beter voor elkaar: zij stonden met hun tentje tenminste nog uit de wind, in de luwte van een bosje. Voor Piet van Buul was dit na vijf jaar trouwe dienst zijn n-na-laatste optreden in de verzorging: na de OLAT winterserietocht in Wanroij geeft hij het stokje over.

Een bijkomstigheid van de verhuizing is, dat sommige vrijwilligersfuncties komen te vervallen. Op dit afgesloten



Langs de kant: Paul, Esther en Hans



Willem en Hans bijna klaar met hun 20 km

parcours zijn geen verkeersbegeleiders meer nodig. Ook voor vaste vrijwilliger Constant Dedel is er in Tilburg geen werk meer. In Olland fungeerde hij altijd als koerier tussen de finish en het wedstrijdsecretariaat in gemeenschapshuis De Holm. Desondanks kwam hij vanuit Baarn afgezakt naar de nieuwe locatie, en wandelde *hors concours* en in zijn eigen tempo maar meteen een rondje mee.

### Lage opkomst

Of het nu lag aan de nieuwe locatie, de dure weersomstandigheden of de concurrentie van tochten elders: feit was dat de opkomst in Tilburg teleurstellend laag was.

Voor OLAT-lid Ton Seetsen werd de afweging tussen meerdere tochten juist in het voordeel van Tilburg beslecht.

Waarom zou ik ergens anders 80 km gaan lopen als ik hier met 30 km vrij gemakkelijk net zoveel punten kan verdienen voor het Clubkampioenschap, lacht hij, verwijzend naar de gulle bonuspunten die Ad van Asten cadeau doet bij alle OLAT-activiteiten op LPS-gebied.

Ton is een betrekkelijke nieuwkomer aan dit OLAT-front. Hij is pas een jaar of vier bezig met de wandelsport, maar ruikt nu gestadig op in de clubcompetitie. Zoals zovelen is hij begonnen als man van de lange afstanden. Toen hij eenmaal de Kennedymars onder de knie had, wilde hij wel verder kijken. Zijn langste afstand is 150 km, een Euraudaxtocht: Na 100 km tekende ik eerst 25 km bij, dat viel niet tegen en dus begon ik heel overmoedig aan nog eens 25 km. Dat was iets teveel van het



Willem voorziet Frans Leijtens van drinken (foto boven); ervaren jurylid Frans Müller

goede; ik heb weken nodig gehad om te herstellen. Bij de jubileumtocht van OLAT in Rooi voltooide hij drie rondjes van 40 km. Nu proeft hij voor het eerst van het snelwandelen. En mag hij in de prestatieklasse het zilver mee naar huis nemen.

### Wereldrecordpoging

In de 50 km-wedstrijd ondernam oudgediende Marleen Radder een hernieuwde wereldrecordpoging, maar met de koude wind waren het zeker geen ideale omstandigheden. Eerst lag ik nog goed op schema, maar tegen het eind ben ik teruggevallen, vertelt ze na afloop, teleurgesteld. Ze haalde

het niet, ondanks de aanmoedigingen vanaf de kant in de zware laatste rondjes.

Onze eigen Boetje had nog meer pech: door een pijnlijke wond aan zijn voet moest hij na 30 km opgeven. Een van de weinige keren dat we hem niet breeduit zien lachen, al wordt dat later bij de prijsuitreiking Kussen! Kussen! weer een beetje goedge maakt.

### Op kantoor schoenen

De opvallendste deelnemers aan het evenement waren ongetwijfeld Willem Seuntjens en Hans Struijk. Twee vrolijke jonge mannen uit Eindhoven en Helmond, die de 20 km prestatietoetocht aflegden in hun alledaagse kloffe en op gewone herenschoenen.

Velen dachten dat zij hier per ongeluk verzeild waren geraakt zoals in Olland ook elk jaar gebeurde maar als het tweetal lacherig over de eindstreep is gekomen blijkt er toch een serieuze bedoeling achter te zitten: ze zijn aan het trainen voor het rondje Someren. En nee, die kantoor schoenen zijn niet echt fijn voor dit werk: Daar hadden we niet nog eens 10 km op kunnen lopen.

Volgend jaar zal het W/P-evenement waarschijnlijk een paar weken later op de wandelkalender komen te staan, zodat doublures met andere tochten zoveel mogelijk worden vermeden. Samen met de positieve reacties die er nu al zijn, levert dat hopelijk weer een goede opkomst op, zoals we van voorgaande jaren gewend waren.

-Mirjam Kies-

## ENKELE LOSSE REACTIES

„Het parcours in Tilburg is veel beter dan in Olland. Voor mij is dat een zeer belangrijke reden geweest om mee te doen. Jammer dat er niet meer deelnemers waren, want dat had jullie evenement wel verdiend” liet **Frans Leijtens** ons weten.

Ook **Remke Rutgers** is zeer te spreken over de verhuizing. „Wat minder windgevoelig, geen verkeer, en je ziet elkaar wat meer waardoor je wat minder eenzaam loopt”, schrijft ze. „Wat mij betreft een verbetering, houden zo.” De verzorging in Tilburg kon eveneens de goedkeuring wegdragen.

Voor **Paul Koks** valt de balans eveneens positief uit: „Ik ben wel liefhebber van het landelijke karakter van Olland, maar het verkeer is een groot manco daar. Ik vond het prettig op de wielervebaan te lopen. Geen auto's, zicht op collega's, veel groen.”

Vanwege de naburige sportvelden vond Paul ook de sfeer leuker dan in Olland.



Paul Altena (met mitella) houdt Marcelino uit de wind

De foto's op de LPS-pagina's zijn van Noud Wijn en Frans Leijtens



## Paul Koks hakt op het allerlaatst de knoop door en kiest voor de 50 km in Tilburg: Pas in de tweede helft gaat de knop om

Sinds 24 juli 2009 is duidelijk dat ik aan de slag kan met de voorbereidingen voor de City Pier City-loop 2010 (halve marathon). Zodanig, dat de afstand binnen 2½ uur afgelegd kan worden.

Meewerken aan een onderzoek vanwege deelname in 2009 leverde een startbewijs op. Na vorig jaar ruim na de tijd binnen te zijn gekomen, vind ik dat ik het niet kan maken zoiets nog een keer uit te halen. Dus dien ik er echt voor te zorgen binnen de marge te snelwandelen.

Trainen om de halve te kunnen hardlopen is natuurlijk een optie. Maar met een snelste tijd van 2:03:35 op 20 kilometer snelwandelen geeft dat toch gemengde gevoelens. In november wist ik een 10 kilometer in 1:12:49 te produceren, waarmee het allemaal de goede kant op leek te gaan. Al was het wel zo dat alle ingrediënten die een scherpe prestatie mogelijk maken in die periode klopten. Zo'n scenario kan zo 2 à 3 minuten schelen.

Een fantastische witte winter beperkte mijn training tot het strand. Waardoor ik besluit te switchen naar de jaarlijkse snelwandelwedstrijd van OLAT, met keuze voor afstanden over 5, 10, 20, 30 en 50 kilometer. De erfenis van de jaren Eindhoven die tot tijdwaarnemen en jureren leidde is voorbij, waardoor er gewoon weer deelgenomen kan worden. Ik schrijf in voor de 30 – met in mijn achterhoofd dat ik eigenlijk de 50 moet kunnen doen. Mijn trainingsaanpak moet volstaan om dat weer aan te kunnen.

Op dat punt aanbeland, wordt 8 maart de knoop doorgehakt en weet ik dat er – ondanks geen CPC-loop – een geweldige klus te wachten staat: 50 kilometer snelwandelen over 31 ronden van 1569 meter, met aanloopstuk van 1361 meter op het traject van de wielersbaan langs het Wilhelminakanaal in Tilburg Reeshof. Een prachtig wedstrijddecor dat reeds een decennium bekend is van het Nederlands Kampioenschap 50 km snelwandelen met bijnummers. Een decor waarbij afwisselend de sfeer geproefd wordt van de tennis- en voetbalwedstrijden die op de naastgelegen velden afgewerkt worden.

### Samenwerking

Na een verkennende eerste 500 meter leg ik de eerste kilometers af in samenwerking met Remke Rutgers (foto's hierboven), waarbij de ronden steeds iets sneller worden afgelegd. Daar werd niet naar gejaagd, maar dat verliep bijna automatisch: van

iets langer dan 13 minuten naar redelijk onder die 13 minuten. Zo passeren we gezamenlijk het 5-kilometerpunt na 41:54.

Ik besluit het steeds iets sneller gaan niet te onderdrukken, maar eraan toe te geven, omdat ik mezelf met geforceerd inhouden eigenlijk 'uit de wedstrijd' haal. Dan zou ik nog verder van huis zijn. De samenwerking komt ten einde, maar ik behoud de feeling met de wedstrijd en passeer de 10 kilometer na 1:22:51, met een voorsprong op Remke van 23 seconden.

Het hogere ritme lijkt te hoog gegrepen, maar het kan ook zijn dat het een stukje onzekerheid was waardoor ik het opgepakte ritme niet kan vasthouden en een terugval ingeleid wordt. Voor mij volgen 5 km-tijden van 42:29, 43:58 en 45:16, waardoor Remke haar achterstand van 23 seconden weet om te zetten in een voorsprong van bijna vijf minuten.

### De knop om

We hebben er nu 25 km snelwandelen opzitten. In de volgende 25 km zullen daar nog slechts 2½ minuut bijkomen, want ik krijg de knop om, waardoor een ritme opgepakt wordt dat ik tot het einde vasthoud. Met zelfs nog een snellere laatste 5 kilometer, die op de derde plaats komt te staan als ik een ranglijst maak van al mijn 5 km-tijden tijdens deze 50 kilometer.

De details van mijn eindtijd van 7 uur 13 minuten en 30 seconden zijn niet zo belangrijk. Maar de manier waarop deze 50 km gecontroleerd en ononderbroken is gesnelwandeld, geeft een geweldig gevoel. Immers: in dit soort wedstrijden komt het werkelijke effect van je training tot uiting en dat is een belangrijk gegeven op weg naar de Nacht van Loon, waar medio april weer gedurende 15 uur gestreden mag worden op een sfeervol parcours van 4250 meter.

Inmiddels zijn we vier lentedagen verder, waar ik volop van genoten heb middels strandwandelingen, rondje boulevard om bij te bruinen en een baantraining waarbij het gras droog genoeg is om er grondoefeningen (rompspieroefeningen) te doen. Maar ik realiseer me wel dat het maar goed is dat die lente-omstandigheden zich niet een dag eerder aandienen. Deelnemers aan de CPC-loop konden zich in die stelling vinden. Dan hadden we het zowel in Tilburg als in Den Haag een stuk zwaarder gehad na al die maanden trainen onder relatief koude omstandigheden.

-Paul Koks-

Mooie Winterserietocht langs watermolens, vennen en

## De 'marathon van Dommelen' op 21 februari

Op zondag 21 februari namen wij deel aan de OLAT winterserietocht vanuit Dommelen. Wij waren al de voorgaande zaterdag naar Valkenswaard afgereisd en hadden in de buurt overnacht. Het was ongeveer een kwartier lopen naar de start, vanuit café Dommelstroom.

We waren benieuwd of we de parkoersarchitect van de WS78-tocht vanuit Wezep (13 februari 2009) hier zouden aantreffen. Zij probeert alle OLAT-tochten te lopen, maar een dag tevoren had ze nog meegedaan aan de Kennedymars Winterswijk-Arnhem. Later bleek dat zij niet de enige was die hier aanwezig was en ook deze nieuwe Kennedymars had gelopen.

We raakten nog verder in WS78-sferen omdat we hier de parkoersarchitect troffen van de WS78-tocht vanuit Nijmegen (15 maart 2008) en de webmaster van WS78.nl. Later troffen we nog een wandelaar die samen met een medewandelaar de WS78-tocht vanuit Woerden had uitgezet. Wijzelf tenslotte zetten de WS78-tocht vanuit Maarn uit (20 maart 2010).

Hoewel er al ietsje eerder gestart kon worden, begonnen wij klokslag 8 uur aan de wandeltocht. We konden kiezen uit de afstanden 10, 15, 20, 30 of 40 km. Wij kozen het langste parkoers, dat ruim 42 km bleek te zijn. En dat verklaart tevens de kop van dit verslag.

### Pintenwipper

Hoewel we vanaf de start linksaf moesten afslaan, liepen we even naar rechts om het beeldje De Pintenwipper te bewonderen. We volgden de Bergstraat, die overging in de Dommelseweg. Net op de overgang voegde de Dommelstraat zich in van links en aan onze



rechterhand lag de watermolen van Dommelen. We staken de Dommel over en bevonden ons nu in Valkenswaard. We moesten de eerste paar kilometers goed op de weg letten vanwege de gladheid.

Nadat we de Luikerweg hadden overgestoken, betraden we landgoed Venbergen. Dit traject was een van de vier of vijf particuliere terreinen waarover de route liep.

Over de Molenstraat werd Toeristenoord Venbergen met de watermolen bereikt. De Venbergse watermolen

was in 1227 een graan-, olie- en schorsmolen; nu is het een korenmolen die werkt op waterkracht met een groot onderslagrad.

Op de houten brug bij de molen was het ook behoorlijk glad. Verderop passeerden we een wandelwijzer. Er werd verwezen naar het Kempen-Maaspad, het Grenslandpad LAW 11, en de GR561 (Valkenswaard-Diest).

### Haarspeldbocht

Alvorens natuurgebied Malpiebeemden te betreden kwamen we langs de Dommel en konden we in het riviertje een haarspeldbocht aanschouwen.

De Malpiebeemden liggen tussen de Dommel en de hoger gelegen Malpiebossen. Je vindt er graslanden, houtwallen, poelen, moeras en heide. Op het heideveld troffen we in een boom een houtsnede van een uil aan. Verder slingerde ons pad om diverse venntjes, waaronder het Molenvenn, Reisven, Pastoorsven, Vaarvennen en Groot Malpieven. Eenmaal liepen we over een knuppelbruggetje.

Opnieuw liepen we langs de Dommel alvorens de eerste wagenrust op 6 km te bereiken. Hier trof ik Coos nog, die niet op mij bleef wachten vanwege al die foto's die ik onderweg maakte.

Het volgende natuurgebied dat we betraden, droeg de naam Dommeldal. Het staat bekend als een van de mooiste beekdallandschappen in Noord-Brabant. Nadat we de Dommel waren overgestoken, kwam de splitsing van de 20 km-lopers. Opnieuw staken we de Dommel over. Hier hadden de oevers vrij





steile wanden. In boswachterij Leende kwamen we langs een uitkijkplatform. Het was niet echt hoog, maar daardoor wel makkelijk te beklimmen.

### **Achelse Kluis**

We liepen verder en kwamen uit bij de Achelse Kluis. De afgelegde afstand bedroeg hier 15,6 km. Er stonden flink wat auto's op de parkeerplaats en dat was niet alleen voor het restaurant. In de kerk/kapel worden dagelijks meerdere diensten gehouden en zeker op zondag.

De Kluis kent een lange geschiedenis, die in 1656 begon met de bouw van een grenskapel in dit gebied. Dertig jaar later startte Petrus van Eijnatten uit Eindhoven hier een gemeenschap van kluisenaars. Sinds 1846 is hier de Benedictusabdij van de trappistenmonniken uit Westmalle gevestigd. Hun landbouwgronden zijn nu recreatiegebied en de monniken halen hun inkomsten uit handelsactiviteiten, waaronder de verkoop van Achels trappistenbier.

Wij bezochten echter alleen het restaurant; de winkel (een soort supermarkt) was gesloten. Maar op internet kunt u onze fotoreportage bewonderen die wij daar twee maanden tevoren hadden gemaakt op een doordeweekse dag.



We verlieten de rust via een andere uitgang van het restaurant. Daar werden we (gelukkig) door een controleur op attent gemaakt.

We liepen België' verder in over de Kluiserdijk tot aan de Warmbeek, die we door het dal bleven volgen. We verlieten het bosgebied weer en staken de Kluiserdijk over.

### **Veldwegen**

Nabij boerderij Martinushof staken we de N748 (Sint Odiliaaan) over. Het werd spoedig weer landelijk en weldra liepen we weer over veldwegen. Bij de beek Prinsenloop sloegen we af. Een paar maal liepen we langs grenspalen. Op 23,2 km was de tweede wagenrust. Het was jammer dat hier bijna geen bankjes waren om op te zitten. Een tweezitsbank was al door anderen bezet. Van de verzorger hoorden we dat beheerders van dat gebied vroegen

naar de vergunning voor het neerzetten van die verzorgingspost. Wij hadden er verder geen last van.

We bereikten nu het Plateaux/Hageven, een indrukwekkend groot natuurgebied (550 hectare) aan weerszijden van de grens. Er lopen tientallen Gallowayrunderen vrij rond. Een groot deel van de Plateaux is niet opengesteld voor publiek, maar er lopen wel gemarkeerde wandelroutes doorheen.

Door dit terrein liepen een paar beekjes. We zagen diverse vennetjes die nog bevroren waren en er stonden verspreid naaldbomen. Daarnaast was een bosgebied waar enorme houtkap had plaatsgevonden. Blijkbaar recentelijk, want we roken nog de houtgeur die bij het kappen vrijkomt.

Coos kreeg met een inzinking te maken. Dat was in dit geval niet zo vreemd. Tussen de twee grote rusten moest een afstand van 17 kilometer worden overbrugd, waarin maar één wagenrust was. En op die ene wagenrust was zoals gezegd haast geen zitmogelijkheid.

Dat hier talrijke omgezaagde bomen lagen was dus een geluk. Op één van die bomen werd een rust gecreëerd.

### **Openluchtmuseum**

Er waren in de Plateaux passages waar het drassig was, maar dat hoort er, zeker in dit jaargetijde, bij.

We kwamen uit in buurtschap Achterste Brug. Dit leek wel een openluchtmuseum, zo mooi waren de boerderijen hier. Ook de hier aanwezige rust zorgde voor dat effect.

We hadden inmiddels het verst gelegen punt van de wandeling overschreden en kwamen nu weer in natuurgebied



Dommeldal. Uiteraard voerde het pad weer meerdere keren langs de Dommel. Op n gedeelte hadden we wel zeker zeven keer een overstapje te overwinnen.

Uiteindelijk bereikten we Borkel (en Schaft) waar onze tweede binnenrust was op 32,7 km. Op afstand zagen we de plaatselijke molen. Voor eetcaf De Woeste Hoeve lagen buiten twee zwarte honden en een grote Sint Bernhard. Maar de rust was in een achterzaal van caf -restaurant De Zwaan. We hadden ons verheugd op een zitplaats bij de open haard, maar die was niet aanwezig in de achterzaal.

### Begraafplaatsen

Het was rond half vier en we moesten nog ongeveer 9 km lopen. We verlieten de rustpost, die naast de kerk met begraafplaats van de Sint Servatius Parochie Borkel en Schaft lag. Na een bospassage werd de Luikerweg overgestoken bij de War Cemetery, het Britse oorlogskerkhof van Valkenswaard.

De laatste wagenrust lag op 37,5 km nabij de ingang van de Kempervennen, het bungalowcentrum van Center Parcs. Tegen 17:20 uur werd de finish bereikt. We meldden ons snel af, want dan konden we de bus van 17:24 uur naar Eindhoven nog halen, wat inderdaad ook gelukt is.

Door de grote haast bij het afmelden hadden we niet meer de moeite genomen om te informeren naar het IVV-stempel. Het stempel lag in ieder geval niet (meer) op de tafel van het afmeldbureau.

Het was een hele mooie tocht geworden. De route was zeer goed beschreven en de markering was ook uitstekend. We danken de organisatie voor deze tocht. Als we het goed gezien hebben bij de finish, dan liepen slechts 88 wandelaars het 40 km-parkoers.

-Henri Floor-  
www.henrifloor.nl



Oud-OLAT-lid Klaas de Heij stond aan de wieg van WS'78

## Een stukje wandelsport-geschiedenis

*Eigenlijk ben ik helemaal niet de figuur om dit stukje te schrijven, maar ik zou het toch jammer vinden als niemand van OLAT hier kennis van neemt. De naam Klaas de Heij zegt de meesten van ons niets; in combinatie met 'winterserie' gaan er misschien bij meer mensen belletjes rinkelen. Dit gaat dus over de man die ruim 30 jaar geleden wandelvereniging WS'78 heeft opgericht.*

Klaas de Heij ontmoette ik voor het eerst in 1980 tijdens een wandelvierdaagse in Mechelen (Belgie). Hij was op dat moment lid van OLAT, maar had grootse plannen om een winterserie te organiseren.

Nu heeft elke grotere wandelclub wel een winterserie, maar meestal zijn dat niet meer dan vijf tochten in een beperkt gebied, een provincie of een regio. Nee, Klaas had een serie van tien tochten voor ogen, in 5 of 6 provincies, en dan niet met afstanden naar keuze: je kon alleen inschrijven voor 40 kilometer.

### Liever bij de open haard

Indertijd was ik pas vijf jaar actief aan het wandelen, en 's winters bleef ik liever bij de open haard zitten, maar de eerste tocht in Barneveld beviel me zo goed, dat ik in de periode 1980-1986 tachtig procent van de tochten gelopen heb. Je zag de mooiste plekjes in Nederland, waar je anders nooit kwam. Soms was het beetje survival, want moeilijkere trajecten werden niet geschuwd. Wat het weer betrof: de tochten werden alleen afgelast als de treinen niet reden. Klaas heeft het trouwens gedurende enkele jaren voor elkaar gekregen, dat je tegen vertoning van je WS-startkaart korting kreeg op de terugreis.

De eerste jaren ging ik er naar toe met drie Brabantse wandelvrienden; in 1983 werd Sjaak van der Gulik uit Andijk mijn vaste wandelmaat. Soms moest er vroeg opgestaan worden om af te reizen naar Ede-Wageningen, Veenendaal of Overveen, maar we hadden het er graag voor over.

De laatste tocht was altijd in Maarn, en de serie werd altijd besloten met een warme maaltijd en een gezellige feestavond. De deelnemersaantallen schommelden toen tussen de 400 en de 700

– in die tijd was OLAT al gelukkig met de helft. Medailles en bekercups konden me in die periode nog bekoren, en daarvoor moest je zeker bij WS'78 zijn: naarmate je meer tochten liep, kreeg je een steeds grotere beker.

### Kilometervreten

Na 1986 heb ik er ook nog heel veel tochten gelopen, maar helaas moest ik constateren dat de ongedwongen sfeer iets minder werd. Voor veel mensen werd 'WS' een equivalent voor kilometervreten; genieten van het landschap of lang (na)borrelen op de grote rust of na de finish was er niet meer bij. Ooit werden we al na 25 km ingehaald door fietsende pijlenophalers, terwijl er – zelfs met ons lage tempo van 5 km per uur – nog genoeg tijd was om binnen te komen. Daar waren wij toen zo kwaad over, dat we zo nu en dan onze eigen WS-tocht liepen, die dan 10 à 20 km korter was dan de officiële.

Na 1990 is ook het feest en de warme maaltijd in Maarn afgeschaft. Maar overeind blijft dat het prachtige tochten waren, je kon merken dat er door de parcoursuitzetters veel energie in was gestoken.

Na 20 jaar de vereniging geleid te hebben – welk OLAT-bestuurslid, Theo Tromp uitgezonderd misschien, heeft het zo lang volgehouden? – gaf Klaas de Heij het stokje over aan zijn opvolger, maar hij ging daarna zeker niet achter de geraniums zitten. Hij werd eerst waarnemend voorzitter en enkele jaren later voorzitter van RS'80, dat winterseries organiseert in de Randstad.

### Klaas, bedankt!

En nu schrijven we dan het jaar 2010. Op 27 maart was de laatste tocht van de 30<sup>e</sup> Randstad-serie in Bleiswijk; tevens de laatste met Klaas als voorzitter. De tocht was speciaal ingekort om hem te huldigen, en hij heeft dat meer dan verdiend. Klaas, bedankt voor alle prachtige tochten, die je door de jaren heen ons hebt voorgeschoteld. En ik zal je heus nog wel ergens tegenkomen, want je zult je wandelschoenen zeker niet aan de wilgen hangen!

-Peter van de Ven-





## PRIKBORD

### OUDESTE RAAMBILJETTEN OLAT WEER BOVEN WATER

In een grijs verleden werden de trofeeën en andere bezittingen van OLAT bewaard onder het toneel van de Harmoniezaal in het centrum van Sint-Oedenrode. Toen dit pand in de jaren tachtig gesloopt werd, kwamen de spullen her en der terecht. Zo gingen de bekertjes naar **Theo Tromp** en de prijzenkasten waar ze in hadden gestaan naar **Piet Knoester**.

Toen Piet onlangs zijn zolder opruimde, kwam hij de allereerste raambiljetten tegen van OLAT. Heeft u ook nog oude spullen van OLAT bewaard? Meld dat dan aan de OLAT-redactie.

Het zou immers leuk zijn als de verspreid geraakte spullen van vroeger weer bij elkaar gebracht konden worden. Al was het maar dat ze op de foto worden gezet. Want foto's zijn veel gemakkelijker te bewaren dan al die spullen. Het rubriceren daarvan zou meteen een mooie taak zijn voor onze nieuwe archivaris **Otto Ahlers**, die zich op de jaarvergadering spontaan heeft aangemeld toen hij hoorde dat er een vacature was.

### GEEN STARTKAART VIERDAAGSE? VORM EEN GROEP

Als je bent uitgeloot voor de Vierdaagse van Nijmegen is dat flink balen. En als je net te laat was met inschrijven voor het programma ViaVierdaagse (dat recht geeft op een startkaart) ook. Voor die pechvogels is er een manier om toch mee te kunnen lopen: zoek tenminste 11 andere wandelaars bij elkaar en meld je aan als groep. Dan krijg je namelijk wel een startbewijs, aldus **Joop Wesseling**. Voorwaarde is wel dat je als groep altijd bij elkaar blijft. Deze oplossing is dus alleen geschikt voor mensen met hetzelfde tempo en die elkaar goed liggen.

### TEAM 'BESTUURDERS' PREDIKT VERBROEDERING

Ons bestuurslid **Boetje Huliselan** is duidelijk een aanhanger van het harmoniemodel. En toevallig zijn er bij onze collega-wandelsportverenigingen bestuursleden die er precies zo over denken. Nu trekken de wandelfanaten bij OLAT, RWV en De LAT doorgaans toch al best gebroederlijk met elkaar op, maar er kan altijd een tandje bijgezet worden.

Dat gaat nu ook gebeuren. Voor het allereerst verschijnen de drie wandelsportverenigingen samen in één team aan de start bij de 32<sup>e</sup> Nacht van Loon, een sportieve uitdaging waarbij tenminste 95 kilometer afgelegd dient te worden binnen 15 uur.

Het is een estafetteteam bestaande uit Boetje namens OLAT, **Wilfried van Bremen** van RWV en **Paul Altena** van De LAT. Zij hebben hun team heel toepasselijk 'De Bestuurders' genoemd. Samen gaan ze zoveel mogelijk kilometers bij elkaar wandelen om de vriendschap te onderstrepen. Een unicum in de wandelsport!

„Van elke vereniging zullen vele individuele lopers meedoen aan de Nacht van Loon. Zij gaan een sportief gevecht aan voor eigen eer en eigen clubkleuren. Er worden ook clubteams gevormd van verenigingen die elk voor zich voor de teamprijs strijden. Laat de beste loper en het sterkste team winnen. Wij, 'DE BESTUURDERS', willen alleen benadrukken dat wij sportieve rivalen én vrienden zijn, die willen en kunnen samenwerken”, zo luidt het statement dat Paul Altena afgeeft. We hopen voor hem en zijn makkers dat hij op 17 april genoeg hersteld is van zijn ski-ongeluk om op volle kracht mee te kunnen doen in Loon op Zand.

### SJEF GAAT WEDSTRIJDNUMMERS ONDER HANDEN NEMEN

Op zo'n jaarvergadering van OLAT hoor je soms opmerkelijke nieuwtjes. Bijvoorbeeld dat **Sjef Koolen** het voornemen heeft om alle wedstrijdnummers die gebruikt worden bij het Wedstrijd/Prestatiewandelen opnieuw te schilderen. Tenslotte is dat zijn beroep. Of eigenlijk: zijn hobby.

Sjef zorgde al regelmatig voor vervangende nummers als wedstrijdlopers weer eens waren vergeten om na afloop hun genummerde lapjes in te leveren bij **Janet van Gennip**. Maar nu wil hij het groter aanpakken en gaat hij een compleet vernieuwde set maken. „Vroeger had je van die papieren nummers, dat waren ondingen”, herinnert Sjef zich nog. Tegenwoordig worden ze gemaakt van katoen. **Tiny Koolen** stikt uit de bruikbare delen van oude lakens mooie vierkante lapjes, en daar kan Sjef zich in zijn werkamer dan helemaal op uitleven.

„Ik heb het zelf aangeboden, want ik vind het gewoon leuk”, zegt hij. Een goede tip heeft hij ook: „Eerst met een ui het textiel bewerken, dan loopt de verf niet uit.” En als het klaar is, moest er misschien ook maar eens statiegeld geheven worden op die nummers, zodat ze minder vaak kwijt raken.



*Antiek wedstrijdnummer van papier dat nog door Cornelis van Montfort is gebruikt, in Engeland*

### GEZOCHT VOOR KWD: AUTO MET TREKHAAK & CHAUFFEUR

**Toon van Wordragen** is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die tijdens de Kempische Wandeldagen van 08:00 tot 17:00 uur een verzorgingspost voor hun rekening willen nemen. Voor het opbouwen en afbreken moeten zij beschikken over een auto met trekhaak. De post staat elke dag op een andere plek, vaak een heel eind van het startpunt in Geldrop verwijderd.

De KWD valt dit jaar op 6,7 en 8 augustus. Lijkt u dit een leuke klus en bent u liefst alle dagen inzetbaar?

Meld u dan aan bij Toon, 0495-537775 of [toon.van.wordragen@hetnet.nl](mailto:toon.van.wordragen@hetnet.nl)

### KASCOMMISSIE

Van de driekoppige kascommissie treedt elk jaar een lid af. Deze keer maakt **Anja van Kempen** plaats voor **Fon van Buul**. Zittende leden zijn **Frank Marchand** en **Doortje van de Akker**.



# IMPRESSIES UIT WANROIJ



*Deze eerste lentedag was vooral in de ochtend erg druilerig, maar desondanks was de opkomst in Wanroij toch geweldig. Dat was een opsteker voor de vrijwilligers achter de inschrijftafel, die zich in de steenkoude startlocatie met jassen en sjaals warm moesten zien te houden.*

*Mart en Pieter maakten het zich gezellig in de horeca onderweg. En poortwachter Henk trotseerde manmoedig de regen en droomde intussen van lekkere sandwiches. Hugo ontfermde zich samen met een collega van de Grenslopers over de routepijlen.*

*En verder viel er onderweg weer veel te genieten, zoals in de Ullingse Bergen. Er deed ook een detachement reservisten mee uit Brabant, Zeeland en Limburg. Ook voor hen is de 40 km een goede training voor Nijmegen. „Door al die modder was het een pittige tocht”, luidde het oordeel.*

*Boetiekhoudster Hetty was aan het eind van de dag helemaal 'los'. De verkoop van wandelboekjes is nu overgedragen aan Janet van Gennip van de wandelgidsen.*



Piet Jansens en Wim Veerman vervolgen hun weg dwars door Engeland en Schotland:

## Van Land's End naar John O'Groats

Wim Veerman en ikzelf (Piet Jansens) wandelen nu al weer diverse jaren over de diverse lange-afstandspaden in binnen- en buitenland. Allebei hebben we al eens in Engeland de 'Coast to Coast' gelopen en daarna deden we samen de 'Tour du Mont Blanc'.

Wat is dan de volgende uitdaging? Een wandeling naar Santiago de Compostello in Spanje niet, omdat wij ons niet aangetrokken voelen tot het maken van een pelgrimstocht. De GR-5 van Hoek van Holland naar Nice is wel een aardige optie. Doch het wandelen in Engeland blijft ons ook bekoren. En als je daar de LAW-paden bekijkt, dan hoor je al gauw over de ultieme wandeling van het uiterste zuidelijke puntje Land's End in Engeland naar het noordelijkste puntje John O'Groats in Schotland. Oftewel de 'End to End' Walk, maar tegenwoordig kortweg gezegd LEJOG.

Al begin 19<sup>e</sup> eeuw wordt er geschreven over mensen die deze route zo snel mogelijk wilden afleggen en dan ook nog op de vreemdste mogelijke manier.

Echt bekend werd de 'End to End' toen ene Dr. Barbara Moore, een dame van Russische komaf, in 1960 de hele afstand wandelend aflegde in slechts 22 dagen. Terwijl de kortste afstand over de gewone openbare wegen toch minstens 874 mijl ( $\pm$  1400 km) is. Dit was het begin van een soort competitie, waarin vooralsnog de volgende records zijn geregistreerd:

1980: Ann Sayer wandelen in 13 dagen, 17 u, 42 minuten

1986: Malcolm Burnish wandelen in 12 dagen, 3 u, 45 minuten

1990: Arvind Pandya achteruit rennen in 26 dagen, 7 uur

1990: Steve Fagers rollerskaten in 9 dagen

1990: Andy Wilkinson fietsen in 1 dag, 21 uur, 2 minuten

Bekend in de media is geworden de man die in 2005 probeerde de hele afstand al rennend in zijn blootje te doen, maar telkens op het politiebureau terecht kwam.

Het jongste record hardrennen staat sinds 13 mei 2002 op naam van Andrew Rivett met 9 dagen, 2 uur en 26 minuten. Maar het aller-snelste record is gemaakt met een straaljager, een McDonnell F-4 Phantom die er slechts 46 minuten voor nodig had om van Land's End naar John O'Groats te vliegen.

Toch is dit niet helemaal onze bedoeling; wij willen slechts de duizenden wandelaars volgen die de End to End Walk al wande-

lend op het gemakje hebben afgelegd. Er is geen vaste route die je per se moet volgen. Maar er zijn in de loop der jaren door diverse mensen beschrijvingen gemaakt die een leidraad kunnen zijn. Daarbij is dan gebruik gemaakt van de bestaande National Trails, zoals de South West Coast Path, The Cotswolds Way, Pennine Way en West Highland Way.

Omdat deze routes niet allemaal op elkaar aansluiten zijn er verbindingsstukken gemaakt (zogenoeten 'links'), die zoveel mogelijk over rustige landwegen en public footpaths gaan. De afstand komt dan – afhankelijk welke route je kiest – tussen de 1800 en 2200 km en daar ben je als je de End to End in één keer wil doen, toch al gauw een paar maanden mee bezig.

Wij kozen ervoor om de LEJOG in vier etappes te wandelen. In 2006 legden wij in twaalf wandeldagen ruim 400 kilometer af, van Land's End tot de stad Midsomer Norton in Somerset. In 2007 volgde het tweede deel, in 14 etappes naar Hebden Bridge, een afstand van 450 kilometer.

Na een onderbreking (omdat in 2008 de Coast to Coast werd gelopen) pakten we vorig jaar de LeJog weer op. Te beginnen uiteraard waar we in 2007 ophielden: in Hebden Bridge, op de Pennine Way. We zullen daarvan grote delen volgen en daarna wandelen we in Schotland stukken van de St. Cuthbert's Way en de Southern Upland Way. Het doel van 2009 is Kirkintilloch, vlak bij Glasgow en de West Highland Way. Daar wacht dan het laatste gedeelte naar John O'Groats.

Wederom kiezen we ervoor om pas eind augustus met de wandeling te beginnen. Het zomerseizoen is dan achter de rug en vaak is het nog prima weer. De datum van vertrek wordt vastgesteld op 31 augustus 2009, waarbij 's middags nog een stuk wordt gelopen; dan nog veertien volle looppdagen, en de terugkeer op dinsdag 15 september 2009. Volgens de berekeningen zal de loopafstand 470 kilometer zijn.

Alle reserveringen voor de overnachtingen worden gedaan per email, waarbij we hoofdzakelijk gebruik zullen maken van B&B's en Youth Hostels. Van alle adressen hebben we een bevestiging binnen dat er een kamer besproken is. Vergeleken met twee jaar terug zijn de overnachtingprijzen een stuk hoger in Engelse ponden, maar omdat de koers daarvan een eind gezakt is, zijn we in euro's toch voordeliger uit.

ONZE ETAPPE-INDELING	1 <sup>e</sup> dag:	Hebden Bridge-Cowling	25 km	Pennine Way
	2 <sup>e</sup> dag:	Cowling-Malham	31 km	Pennine Way
	3 <sup>e</sup> dag:	Malham-Ribblehead Station	32 km	Pennine Way + Ribble Way
	4 <sup>e</sup> dag:	Ribblehead Station-Tan Hill	35 km	Dales Way + Pennine Way
	5 <sup>e</sup> dag:	Tan Hill-Middleton	31 km	Pennine Way
	6 <sup>e</sup> dag:	Middleton-Alston	32 km	Pennine Way
	7 <sup>e</sup> dag:	Alston-Twice Brewed	32 km	Pennine Way + eigen route
	8 <sup>e</sup> dag:	Twice Brewed-Bellingham	26 km	Pennine Way
	9 <sup>e</sup> dag:	Bellingham-Byrness	25 km	Pennine Way
	10 <sup>e</sup> dag:	Byrness-Jedburgh	32 km	Pennine Way + Dere Street
	11 <sup>e</sup> dag:	Jedburgh-Galashiels	34 km	Dere Street + St.Cuthbert's Way
	12 <sup>e</sup> dag:	Galashiels-Peebles	35 km	Southern Upland Way + LEJOG
	13 <sup>e</sup> dag:	Peebles-Kirknewton	35 km	route LEJOG
	14 <sup>e</sup> dag:	Kirknewton-Falkirk Redding	32 km	route LEJOG
	15 <sup>e</sup> dag:	Falkirk Redding-Kirkintilloch	32 km	route LEJOG

**MAANDAG 31 AUGUSTUS 2009  
VIA SCHIPHOL EN LEEDS  
NAAR HEBDEN BRIDGE.**

De rugzakken zijn gepakt, Wim wordt thuis opgehaald en Janny brengt ons met de auto naar het station van Baarn voor de trein naar Schiphol. Daar checken we in bij de balie van Jet2Com en leveren onze rugzakken in die naar de bagage-afhandeling verdwijnen.

Op onze tickets van €68,24 krijgen we de inmiddels afgeschafte vliegtax niet terug. Wij gaan deze keer erg snel door de douane-controle en hebben alle tijd voor een beker koffie, die hier op Schiphol schandalig duur is.

Onze vlucht vanaf Schiphol vertrekt met een vertraging van 25 minuten maar we landen wel precies op de geplande tijd van 10:15 uur (Engelse tijd) op het vliegveld van Leeds/Bradford. Binnen een kwartier hebben we de rugzakken terug en zijn we door de controle. Buiten is het n tien minuten wachten op de bus die ons naar Bradford Station brengt. De trein doet er een half uur over om in Hebden Bridge aan te komen en om klokslag 12:00 uur stappen we het station uit.

**MAANDAG 31 AUGUSTUS 2009  
1<sup>e</sup> ETAPPE: 25 KM  
HEBDEN BRIDGE-COWLING**

Vanaf het station lopen we door het park naar het centrum van Hebden Bridge. Het is een aardig stadje met mooie winkelstraten en leuke terrasjes. Daar hebben we echter geen tijd voor, want er moet vanmiddag nog 25 kilometer afgelegd worden.

We steken de brug van Hebden Water over en gaan gelijk steil omhoog de stad uit naar Heptonstall. Dit is een oud dorpje met kinderkopstraatjes (*cobbles*), een enkel winkeltje en een pub. Dan een rustige landweg die naar Brierfeld gaat. De zon schijnt en het is een aangename wandeltemperatuur.

**Wennen aan het gewicht**

Het is weer even wennen om met de grote rugzak te lopen, maar door de ervaring van de laatste jaren nemen we zo weinig mogelijk mee. Zelf kom ik met alle kleding, eten en drinkvoorraad aan een gewicht van ongeveer 11 kilo. Wim neemt altijd iets meer mee en moet dus ook een hoger gewicht dragen, en dat terwijl hij zelf ook niet weinig weegt.



We passeren het gehuchtje Slack, dat niet meer is dan een paar boerderijen. Achter ons zien we in de verte op een bergtop het monument Stoodley Pike staan. Daar zijn we de vorige keer langs gelopen.

Bij Widdow Gate waar een splitsing van twee riviertjes is, gaat een track rechtaf zigzaggend de heuvels in. Die nemen wij en we lopen langs de oever van River Alcomben tot aan Holme End Farm. Dan een brede track tot aan een T-splitsing waar de Pennine Way (PW) erbij komt. Er zijn nog meer wandelaars op dit langeafstandswandelpad en een collega-wandelaar maakt een mooie foto van ons onder de PW-wegwijzer.

**Waterreservoirs**

In de verte zien we de drie grote waterreservoirs al liggen. Wij houden bij het Lower Reservoir de noordelijke oever aan en gaan dan de dam over naar de andere kant. Een PW signpost geeft aan dat we direct linksaf een smal paadje in moeten, doch wij houden met een stel andere wandelaars de brede track aan.

De weg gaat steil omhoog een berg op en draait dan naar het zuiden, dat lijkt mij niet goed. Het kompas erbij en in-

derdaad moeten we terug naar de reservoirs. Ook de anderen hebben in de gaten dat ze verkeerd lopen en komen al terug. Ook in mijn routebeschrijving staat duidelijk dat we niet de brede track maar een smal paadje moeten nemen. Nu dus wel het smalle spoor langs het Middle Reservoir en opletten op de goede afslag naar Withins Height.

Het pad naar Withins Height is een aardige klim door open moeraslandschap. Gelukkig is het pad helemaal belegd met flagstones zodat het gemakkelijk loopt. De flagstones zijn in 1989 aangelegd door honderden vrijwilligers van de Calderdale Country Service. De top ligt op 425 meter hoogte en daarna dalen we af naar de oude boerderij Top Withins.

**Wuthering Heights**

Het gebied waar we nu door gaan is wereldberoemd vanwege de boeken en gedichten die door de zusters Brontë zijn geschreven. Deze straatarme dochters van een dominee in Haworth deden in dit desolate landschap hun inspiratie op voor hun boeken, zoals: Jane Eyre (Charlotte) en Wuthering Heights (Emily). Zij leefden tussen 1815 en 1855. Tegenwoordig is het een pelgrimsoord dat wordt bezocht door duizenden mensen van over de hele wereld. Op een muur van de oude boerderij Top Withins (nu een ruïne) is een bronzen plaquette aangebracht ter herinnering aan het boek van Emily Brontë.

Ook nu is het er behoorlijk druk en wij kijken even rond tussen de toeristen die hier van de andere kant naar toe zijn komen lopen. Er is een speciaal pad aangelegd: Brontë's Way en op de wegwijzers naar deze plek zijn de aan-





duidingen zelfs in het Japans! Het is inmiddels kwart over drie en we moeten nog een behoorlijk eind, dus zetten we de afdaling in naar Upper Height Farm en Buckley Farm.

De zon verdwijnt en de wind steekt op, dat is geen goed teken. We passeren Ponden Reservoir en de beschrijving geeft aan dat Ponden Hall Farm een camping en B&B is met refreshments, doch wij zien helemaal niets. We zijn toe aan een pauze, het is al half vijf, maar gaan gauw verder want het is volgens ons nog zeker twee uur lopen.

### Hagel en regen

De PW gaat steil omhoog door weilanden van ruig gras. We steken een weg over en gaan dan langs een stenen muur omhoog door het moeras, naar Wolf Stones. Er staat een zogeheten *trig. pillar* op de 443 meter hoge top, die de grens aangeeft van Yorkshire en Lancashire. Hier zijn geen flagstones meer en een pad is amper te vinden. Gelukkig staat er zo nu en dan een lange staak in de grond als markering en soms is er een steenhoopje te zien.

Het begint te hagelen en te regenen, de regenkleding gaat aan en we horen een onweersbui dichterbij komen. Piet valt in een moddergat en zit van onder tot boven onder de veenblubber. Wim breekt een van zijn wandelstokken doormidden (kan later gerepareerd worden); hij heeft het moeilijk in dit weer en blijft telkens ver achter.

Toch maar op elkaar wachten want elkaar kwijtraken in deze omgeving is niet best. Dan gaan we de afdaling in, maar het pad wordt er niet beter op.

### Jagershutjes

We passeren een paar vreemde hutjes en in een aantal daarvan zijn zelfs nog mensen aanwezig. Zij jagen in dit gebied op *grouse* (een soort fazanten).

Het zijn bescheiden optrekjes met een tafel, een paar stoelen, soms een bed en meestal brandt er wel een hout- of turfkachelletje. In een van de jachthutjes kunnen we onze bidon wat bijvullen, want je moet toch blijven drinken. We maken even een praatje en de man wijst ons de kortste weg naar Cowling; dezelfde als wat onze route aangeeft. We blijven het modderpad door de weilanden volgen en gaan een smal voetbruggetje over van Lumb Head Beck.

Gelukkig verdwalen we niet en komen uiteindelijk op de weg uit die naar Cowling gaat. We volgen deze weg naar het dorp en vragen bij het eerste huis waar onze B&B is. Dat blijkt precies het huis ernaast te zijn.



Het is al kwart over zeven in de avond als we hartelijk begroet worden door Tony en Olwyn West. We kunnen alle kleren uitdoen die dan onmiddellijk de wasmachine en droger ingaan. De wandelschoenen worden bij de kachel gezet en we krijgen een mooie ruime twin-room.

Na het douchen brengt Olwyn ons met haar auto naar een restaurant in Sutton omdat de plaatselijke pub gesloten is. Het is prima eten in The Dog & Gun Inn en na afloop brengt een taxi ons voor £5,00 terug naar onze B&B. We duiken daarna meteen onder de dekbedden want het was toch nog een lange wandeldag en we liepen meer uren dan we verwacht hadden. Vooral het tweede gedeelte over het Ickornshaw Moor was erg zwaar.

### DINSDAG 1 SEPTEMBER 2009

#### 2<sup>e</sup> ETAPPE: 30 KM

#### COWLING - MALHAM

Vertrek bij B&B Winterhouse Barn. Als we opstaan is het mooi zonnig weer, een heel verschil met gistermiddag. Alle kleren zijn schoon en droog en ook de schoenen zien er goed uit. We krijgen een prima ontbijt en zoals ik dat vorig jaar geleerd heb, gaan de saucissen tussen een boterham mee als lunch. Ook hebben we nu thermosflessen bij ons voor de koffiepauze onderweg. In elke B&B kun je op de kamer wel koffie of thee zetten. Om 08:40 uur nemen we afscheid van de familie West en bedanken ze voor de uitstekende service.

Het is naar Malham ongeveer 30 km over niet al te moeilijk terrein (denken we). De meeste moerasgebieden hebben we nu achter de rug en we hebben ook alternatieve wegen uitgezocht voor als het erg slecht weer zal zijn.

### Geen keus

Na het gehucht Middleton pakken we de PW weer op en nemen het pad naar Cowling Hill. Bij boerderij Over House komt een medewandelaar ons achterop en we trekken een poosje samen op. Een PW *signpost* geeft aan dat we over een muurtje moeten om verder door het weiland te gaan. Het is er wel erg modderig, maar er is geen andere keus. In de verte zien we de Surgill Beck. Daar moeten we overheen, maar er is geen brug te zien. Wel een paar grote keien die als stapstenen fungeren.

Verder maar weer door de natte weilanden en we komen uit bij Woodhead Farm. Mijn routebeschrijving geeft aan dat we hier rechtsaf de track moeten aanhouden. Onze PW-collega denkt daar anders over en verdwijnt over een hoge heuvel.

Wij houden wel de track aan en wandelen het dorp Lothersdale in. Net voorbij de Hare & Hounds Pub zien we elkaar weer. We hebben ongeveer 5 km afgelegd in een uur, dat is nog niet zo slecht.

### Schitterende uitzichten

Na de hoofdstraat linksaf omhoog een voetspoor door de weilanden naar Kirk Sykes Farm. Dan gaan we over een ruig graspad door het Elslack Moor een moerasgebied dus en klimmen gestaag naar de top van Pinhaw Hill. Deze ligt op een hoogte van 388 meter en op de top staat weer een *trig.pillar*, een grote witte steen ten behoeve van de driehoeksmeting.

Iets verderop staan een paar grote zendmasten. De zon schijnt prachtig over de heidevelden met schitterende uitzichten. Voorlopig is dit het hoogste punt van deze etappe. In de verte verdwijnt langzaam onze collega PW-wandelaar uit het zicht.

De afdaling is vrij gemakkelijk en we komen bij een asfaltweg die we een poosje volgen. Dan toch weer de drassige weilanden in, maar gelukkig zijn er hier en daar vlonders en flagstones neergelegd. We blijven langs een beekje lopen tot we uitkomen bij boerderij Brown House. Onder een afdak houden we een koffiepauze. De koffie uit onze flessen is nog lekker warm. Even later stappen we weer op en wandelen om 12:00 uur het dorpje Thornton in



Craven binnen. We hebben volgens de kaart nu 13 km afgelegd.

### Best vermoeiend

Bij de Post-Office slaan we rechtsaf de weg op richting East Marton, maar na een paar honderd meter al geeft de PW aan dat we weer het weiland in gaan. Dat betekent dat we veel over *stiles* (opstapjes) en door *gates* (hekken) moeten. De weilanden zijn nog steeds erg modderig, vooral waar de koeien bij de hekken staan, en dat is best vermoeiend. We zijn dan ook blij als we bij een kanaal aankomen wat we een tijd zullen volgen.

Het kanaal is 200 km lang en gaat van Leeds naar Liverpool. Er is, zoals op alle kanalen, geen beroepsscheepvaart meer. Er vaart alleen nog de zogeheten *narrow boat*, die als vakantieboot wordt gebruikt. Je kunt ze ook huren. Het zijn lange smalle vaartuigen en ze zijn altijd prachtig beschilderd. Wij zien er ook weer een aantal varen.

We houden het jaagpad een tijdje aan,

passeren brug 160 en daarna brug 161. Deze laatste brug is een zogenaamde *double-arched* brug, want hij heeft twee bogen boven elkaar. Na de bouw bleek dat het wegdek te laag uitkwam voor het verkeer dat er overheen moest. Er werd toen nog een verdieping bovenop gebouwd.

### Geen pad te zien

We worden overvallen door een fikse regenbui en schuilen een poosje onder hoge bomen. Erg prettig is dat niet, want er zitten ook een paar grote klappen onweer tussen. Na brug 162 nemen we een track door een bosje, gaan een beek over en daarna gaat de PW weer de weilanden in. Er is geen pad te zien, alleen een spoor door het gras.

Volgens de beschrijving moeten we de noordoostelijke hoek van een bosje aanhouden en dat lukt wel. We komen precies bij een bruggetje uit waar we over gaan. Ook nu houden we een voetspoor door het gras aan naar een volgend bosje.

Nadat we het viaduct van de spoorlijn Leeds-Carlisle over zijn gegaan, wandelen we om 13:45 uur het stadje Cargrave in. We zien in het centrum een grote overdekte bushalte met houten banken en wij vinden dat een prachtige plek voor onze lunchpauze. Wim haalt wat drinken in de supermarkt en ik maak foto's van het plaatsje. De boterhammen met saucissen smaken uitstekend.

### Op goed geluk

Na een half uur verlaten we het aardige stadje. Bij een huis vullen we onze bidons met water en gaan het kanaal over. We gaan over Mark House Lane en na Heber Hill stijgen we langzaam door de hobbelige weilanden naar Harrows Hill.

Vanwege de heuvels zijn de volgende *stiles* en *gates* niet te zien, dus lopen we een beetje op goed geluk rechtdoor. De routebeschrijving geeft aan dat we de linkerhoek van Middle Plantation aan moeten houden en dan de meest linkse hoek van een L-vormig bos. Dat gaat allemaal goed en bij een hek zien we een PW-markering.

Wim is een stukje achtergebleven en we spreken af dat hij aangeeft als het wat moeilijker gaat. De lucht wordt donker en het begint weer volop te regenen, het regenjack gaat aan en de hoes over de rugzak. Terwijl ik dat doe word ik helemaal ingesloten door een kudde nieuwsgierige koeien.



## KORT NIEUWS

### Nat. Park De Hoge Veluwe dit jaar gratis voor 75-jarigen

De Hoge Veluwe viert dit jaar het 75-jarig bestaan als Nationaal Park. Daarvoor was het een particulier landgoed, in fasen aangelegd door Anton en Helene Kröller-Müller. Aanvankelijk was het bestemd als exotisch jachtterrein – er werden moeflons, edelherten en kangoeroes uitgezet – met als stralend middelpunt Jachthuis Sint Hubertus uit 1920. Later werd begonnen met de bouw van een museum waarin het echtpaar de omvangrijke kunstcollectie wilde onderbrengen.

Maar na de beurskrach van 1929 gooide de crisis roet in het eten. Daarom werd in 1935 een stichting opgericht die het museum kon afbouwen met een lening van het rijk. De kunstverzameling verviel aan de staat.

Het park krijgt geen subsidie en moet dus o.a. zien rond te komen van entreegelden. Maar vanwege het jubileum mogen mensen die geboren zijn in 1935 dit jaar gratis naar binnen, zo vaak ze willen. Ze moeten daarvoor wel eerst een 'beschermkaart' aanvragen via [www.hogeveluwe.nl](http://www.hogeveluwe.nl)

### Wandelroute van het jaar 2010

Het jaar is amper drie maanden oud, maar nu al is bekend welke wandelroute de annalen in gaat als 'mooiste van het jaar'. Dat is het streekpad 'De Stelling van Amsterdam'. De prijs is onlangs uitgereikt tijdens de Fiets- en Wandelbeurs.

De jury was vooral onder de indruk van de manier waarop de talrijke knelpunten op deze nieuwe route zijn opgelost. Het streekpad loopt door een zeer druk gebied, dat wordt doorsneden door vele wegen, spoorlijnen en kanalen. Via nieuwe boerenlandpaden en grasdijkjes worden die handig omzeild.

### Nieuw ecoduct over A50

Als alles meezit ligt er eind volgend jaar een nieuw ecoduct over de A50 nabij Wolfheze. Het krijgt de naam 'Kabeljauw' en is niet alleen bestemd voor een veilige oversteek van dieren, maar ook van wandelaars.



We dalen af door het Eshton Moor en komen bij de River Aire uit. Het is een mooie rivier die nu wild stroomt door de overvloedige regenval van de laatste weken. De brug die we overgaan is nog net begaanbaar, het water staat tot aan het wegdek.

Het pad langs de oever is nu erg modderig en soms moeten we ruime omwegen maken waar de rivier buiten zijn oevers is getreden.

### Toeristisch plaatsje

Bij Newfield Bridge passeren we het dorpje Airton en houden nu de rechteroever van de Aire aan. Door de parkachtige tuinen van Badger House, een groot landhuis, bereiken we het gehucht Hanlith. De weg gaat erg steil omhoog het dorpje uit en wij volgen daarna nog steeds de oever langs de River Aire tot in Malham.

Vlak voor het stadje passeren we Aire Head, wat als de oorsprong van de rivier wordt beschouwd. Malham is een



toeristisch plaatsje omdat het een aantal grote bezienswaardigheden heeft waar duizenden mensen op af komen. Wereldberoemd zijn: Malham Cove, Malham Tarn, Goredale Scar en Janet's Foss, een grote waterval. Malham Cove en Malham Tarn zullen we morgen passeren en bezoeken.

Vanwege het toerisme heeft het stadje veel hotels, restaurants, B&B's en een Youth Hostel. Wij wandelen er om 16:45 uur binnen, gaan de brug over en staan direct bij Buck Inn, ons overnachtingsadres. We melden ons bij de receptie en krijgen een vrij kleine kamer toegewezen.

Op de kamer kan gelukkig de verwarming aan zodat we onze kleren kunnen drogen. Eerst maar een pint drinken en daarna douchen. Voor het avondeten hoeven we de deur niet uit, dat is wel zo gemakkelijk.

### Opmerkelijk

Later op de avond kijken we wat TV en Piet schrijft zijn dagelijkse stukje voor het wandelboek.

Het blijft opmerkelijk dat je over een afstand van 31 km vele uren langer doet dan bij een wandeltocht in Nederland, maar niet vergeten mag worden dat je met een grote rugzak loopt en het gebied waar je door heen wandelt soms erg moeilijk begaanbaar is.

Voor de weilanden waar koeien grazen zijn slecht begaanbaar, want de koeien trappen alles kapot. Weilanden waar schapen lopen zijn veel beter te belopen.

-Piet Jansens-

(wordt vervolgd)

## Pelgrimeren: op de bonnefooi of juist niet?

Het is voorjaar. De koeien mogen weer in de wei, de paashaas dartelt rond, de trekvogels zijn terug en veel pelgrims maken zich op voor een reis naar Compostela. Ook bij OLAT zijn er elk jaar wandelaars die deze tocht gaan ondernemen. Bij het maken van dit nummer stonden José Schimmel en Corrie Tiersma in de startblokken. Piet en Fonny van Buul willen komend jaar de grote klapper maken, maar zijn de afgelopen jaren in etappes al een eind gevorderd op weg naar het zuiden.

Reisverslagen zijn er genoeg. Maar hoe pak je de voorbereidingen eigenlijk aan?

Hier tekent zich al meteen een scheiding der geesten af. Corrie en Jos zouden het liefst helemaal op de bonnefooi gaan. Piet en Fonny houden van een gedegen voorbereiding. Voor hun staat iedere wandeltocht mede in het teken van de Grote Reis. Daarom lopen ze ook altijd met zware bepakking over s heren wegen. Zelfs in de Ardennen zie je ze niet zonder zware rugzak, terwijl dat helemaal niet nodig is, want onderweg wordt de OLAT-maaltijdsoep je als het ware nagedragen. Maar als training is het natuurlijk prima.

Ik heb eens gelezen dat je maximaal tien procent van je lichaamsgewicht moet meesjouwen, zegt Jos. Dat betekent in haar geval nog geen zes kilo aan bagage. Dat gaat natuurlijk niet lukken, maar ik neem wel zo weinig mogelijk mee. Zelfs geen pleisters. Die kun je onderweg wel kopen als het nodig is. Ik heb ook maar een heel klein rugzakje.

Corrie is evenmin van plan om als n pakezel over de Camino te wandelen. Dus: liever een dun zomerjurkje mee dan een shirt met korte broek. Wandelkaarten? Overbodig. De markering is daar zo goed, je kunt daar niet eens verdwalen.

### Rome: niet voor beginners

Eigenlijk had Jos helemaal niet naar Santiago willen lopen, maar naar Rome in haar uppie. Dat plan lag er al jaren, maar steeds kwam er iets tussen. Via een schoolproject van haar dochter kwam ze vorig jaar totaal onverwacht in contact met de ervaren pelgrim Joost Bol, die sinds kort voorzitter is van het Jacobs Genootschap. Hij was

het die haar afraadde om alleen over de Via Francigena te gaan: niet geschikt voor beginners, moeilijk te vinden, onveilig. Begin maar eens met Compostela, was zijn advies. Zodoende reist zij op 13 april af naar het startpunt van de Camino in St-Jean-Pied-de-Port. In gezelschap van Corrie, die meteen voor dit plan te vinden was. Hun drijfveer: vrijheid, even helemaal loskomen van de dagelijkse beslommingen. Daarom wilden we ook niet teveel plannen. Dan heb je dat gevoel n g niet, vinden ze allebei.

Van hun werkgevers hebben Corrie en Jos ruim een maand vrij gekregen. Vanwege die beperkte tijd moest er toch het een en ander vooraf geregeld worden, zoals het vliegtuig heen en terug. En toen ze hoorden dat het wel eens heel druk kon zijn in de refugio's vanwege het Heiligie Jaar 2010, besloten ze ook maar de eerste overnachting op het startpunt te reser-

veren hoewel dat zeer tegen hun principes indruist.

Piet en Fonny beleven juist een heleboel voorpret door hun reis goed voor te bereiden. Zo bouwen ze gestadig aan hun nieuwe, vederlichte uitrusting.

Omdat Piet en Fonny willen kamperen, moeten ze sowieso meer meeslepen dan pelgrims die in refugio's overnachten. Alleen de tent weegt al 3 kilo.

Ach, ik heb er zelfs geen erg meer in, zegt Piet.

Als oefentrajecten kiezen Fonny en hij tochten uit waarmee ze zoveel mogelijk gewend raken aan het lopen gedurende lange uren, of hoog in de bergen. Hun route voor komend jaar is ook al grotendeels uitgestippeld.

### Al jaren onderweg

Eigenlijk zijn we al jaren onderweg naar Compostela, vertelt Piet. We zijn begonnen met het Pelgrimspad van Den Bosch naar Vis. Daar hebben we in 2005 de GR5 opgepakt. Dit jaar moeten we nog 529 km lopen tot aan Nice.

Daar hebben we vier weken de tijd voor. Volgend jaar gaan we door naar Arles en pakken we via een omweg meteen Lourdes mee, want als je gaat pelgrimeren

moet je het goed doen.

Dat kan ook, want hij heeft bij zijn werkgever voor ruim vijf maanden vakantiedagen bij elkaar gespaard.

Tot de voorbereidingen in huize Van Buul behoort ook het volgen van Spaanse les. Ik wil me wel een beetje verstaanbaar kunnen maken daar. En zelf kunnen verstaan wat er gezegd wordt, zegt Piet.

### Licht opsteken

Daar kunnen Jos en Corrie zich weer niks bij voorstellen. Zij vinden het veel leuker om je onderweg met handen en voeten te redden. Zij struinen ook niet het hele internet af op zoek naar verhalen van anderen. Dat staat je eigen beleving maar in de weg, en bovendien verzuip je in alle informatie.

Toch zijn ze afgelopen najaar wel hun licht gaan opsteken in Vesseem, waar een afdeling zit van het Jacobs Genoot-





schap. Hier konden ze praktische vragen stellen: over de watervoorziening op de Camino, of je er kunt pinnen en of er winkels zijn.

Het Genootschap zit in een oude boerderij, waar je ook kunt overnachten. Heel leuk, je kunt er twee keer per maand op zaterdag binnenlopen en dan word je ontvangen door vrijwilligers, met zelfgebakken cake. Het zijn heel ervaren mensen, je kunt ze alles vragen! Ze geven ook een tijdschrift uit, vertelt Corrie. En het zijn mensen die je erg stimuleren en motiveren, zegt Jos.

#### Jacobsschelp

Na dat bezoek waren ze allebei zo enthousiast, dat ze nog twee keer terug zijn gegaan naar Vessem en intussen ook lid geworden zijn van het Genootschap. Het eerste stempel in hun pelgrimspas is binnen. Alleen het vastnaaien van de Jacobsschelp kost nog de nodige hoofdbreken: hoe boor je daar gaatjes in zonder m te breken?

Gewoon met een klein boortje en dan met ijzergaren vastnaaien, weet Piet van Buul, die weliswaar nog geen lid is van het Genootschap maar al wel jaren rondloopt met zijn schelp op zijn rugzak. Gewoon eentje uit een restaurant.

Het werkt echt, vertelt hij. Met die schelp ben je meteen herkenbaar voor andere pelgrims. We worden nu al vaak aangesproken door wandelaars en ook fietsers die er in Compostela geweest zijn.

-MK-

De kopijstop voor  
het volgende nummer:  
zondagavond  
18 april

olatnieuws@onsneteindhoven.nl

### Café-Restaurant t Leeuwke

Sonseweg 3 5492 HK NIJNSEL

Tel. 0413 479680

Fax 0413 478704



### 6<sup>e</sup> Julianatocht en de Saksische Schweiz

24 april t/m 3 mei 2010

Een erg gezellig en goed verzorgd evenement, dat gehouden wordt in Tsjechië aan de grens met Polen. Tijdens de wandelingen kunt u genieten van schitterend natuurschap en vergezichten. Hier hebben we een groot huis gehuurd waar we zullen overnachten en eten. We wandelen op de heenweg ook door de Saksische Schweiz en maken een excursie naar de Sneeuwkap. Op de terugweg bezoeken we de prachtige stad Dresden

### Hadrian's Wall Way Engeland

22 t/m 29 mei 2010

We volgen de route van Hadrian's Wall, die door de Romeinse keizer werd gebouwd tussen 120 en 128 na Christus om het noorden van het imperium te beveiligen. Wij wandelen van de oost- naar de westkust. Van Wallsend (Newcastle) door het golvende landschap van Northumberland, door de historische stad Carlisle en gaan over de vlaktes van de Solwaykust naar het eindpunt Bowness on Solway.

### Ardennen wandelweek

16 t/m 23 april

Ruim 25 jaar was de Ardennen-wandelweek een begrip, waaraan veel OLAT-leden met plezier zullen terugdenken. Een groot - van alle gemakken voorzien - huis met 2-persoons kamers in La Roche zal de basis zijn voor onze wandelingen over de GR-57/GRAE en in Luxemburg.

West Highland Way - Great Glen Way - Santiago de Compostela - Sussex-Kent  
Frankrijk - Ierland - Nieuw Zeeland - Australië - Thailand

Wandelen met kleine groepen.

Zie wandelreizen-programma 2010/2011 op

**WWW.TT-WANDELREIZEN.NL**

**Theo Tromp**

Tel. 0495-450325